

Ο Πεθερός

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑΤΑ

Παντελής Ταβλάς: 54 χρονών, Γενικός Διευθυντής τράπεζας, Παντρεμένος 27 χρόνια με τη Σωσώ με την οποία έχουν και €να γιο 25 χρονών, το Σάκη που ζει μαζί τους.

Σωσώ Ταβλά: 45 χρονών, υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού, παντρεμένη (27 χρόνια) με τον Παντελεήμονα και μητέρα του Σάκη.

Σάκης Ταβλάς: 25 ετών, φοιτητής Ψυχολογίας στο πτυχίο, θαυμαστής του Freud και του Piaget. Μ' απλά πόγια σχιζοειδής... Οι μοναδικές σεξουαλικές εμπειρίες του, είναι - μέχρι τούδε - μόνον από οίκους ανδρικής αναψυχής (κοινώς μπουρδένα).

Ριρή Παλούκα: 23 ετών, τεταρτοετής στη Φιλολογία, ζει με μια θεία που τη φιλοξενεί διότι το πατρικό της είναι στο Ξυλόκαστρο.

Σκηνή 1

Ριρή - Παντελής

Απόγευμα σε καφετέρια

Ριρή: Παντελή, πες μου επιτέλους μια φορά, ξεκάθαρα, τι θα γίνει μ' εμάς και σου υπόσχομαι, δε θα σε ξαναρωτήσω.

Παντελής: Τι να σου πω Ριρή μου;

Ριρή: Ξέρεις πολύ καλά τι θέλω να μου πεις. Βαρεθηκα πια τις καφετέριες και τα ξενοδοχεία.

Παντελής: Μα εσύ δεν θέλεις να μ' ακούσεις. Θέλεις κάτι ν' αποδείξεις.

Ριρή: Ν' αποδείξω τι;

Παντελής: Ότι δεν είμαι συνεπής απέναντί σου.

Ριρή: Είσαι;

Παντελής: (Παύση. Καθαρίζει το παιμό του) Εξαρτάται πώς ορίζει κανείς το «συνεπής».

Ριρή: Έθα τώρα, μη μου αρχίζεις πάλι τα τέτοια.

Παντελής: Για σένα, συνεπής, θα πει να χωρίσω από τη Σωσώ μετά από 27 χρόνια γάμου (που δε μου φταίει και σε τίποτα η γυναίκα), και να παντρευτώ εσένα που είσαι εικοσιτρία και είμαι 54.

Ριρή: Μετά από τρία χρόνια δεσμό μαζί μου, πρέπει να είσαι πια σε θέση να διαπέξεις ανάμεσα στη Σωσώ και σε μένα.

Παντελής: Ριρή, ο γιος μου ο Σάκης σε περνάει δύο χρόνια. Το καταθλαβαίνεις; Ο γιος μου ο Σάκης (*Παύση. Ακούγεται μια παρέα που μπαίνει στην καφετέρια*) Τα μάτια του καρφώνονται στο Σάκη). Ο γιος μου ο Σάκης...

Σκηνή 2

Σάκης-Παντελής-Σωσώ

Ο Σάκης αναγνωρίζει από μακριά τον πατέρα του.

Σάκης: Μπαμπά...Πώς από δω;

Παντελής: Μα το γραφείο μου είναι δίπλα. Μάλλον εσύ πρέπει να μου πεις πώς και βρέθηκες απ' τα λημέρια μας.

Σάκης: Η δεσποινίς; (μικρή παύση) Με πένε Σάκη.

Ριρή: Ριρή. Τι του είστε;

Σάκης: Γιος του. Εσείς;

Ριρή: (Κεραυνοβοήμενη) Δε μου είχατε πει πώς έχετε τέτοιο γιο κύριε Παντελή.

Παντελής: Η Ριρή είναι κόρη συναδέλφου μου. Σπουδάζει στη φιλολογία και τη συμβουλεύω.

Σάκης: Και πού ξέρεις εσύ από φιλολογία; Οικονομικά σπούδασες.

Παντελής: Τι λες βρε; Το πρώτο βιβλίο λογοτεχνίας που διάβασες ποτέ ποιός στο €δωσε;

Σάκης: (Αναποδεί) Τους Τρεις Σωματοφύλακες. Αρεξανδρος Δουμάς.

Παντελής: Ναι για.

Σάκης: Μόνο που μου το χάρισες πέρυσι! (Προς Ριρή) Σε ποιο έτος πας;

Ριρή: Στο τέταρτο.

Σάκης: Στο τέταρτο;! Μη μου πεις ότι έχεις σημειώσεις από τον Αδαμόπουλο;

Ριρή: Και μάλιστα δακτυλογραφημένες. Είσαι και συ στην Φιλολογία;

Σάκης: Παναγία μου! Έγινε θαύμα. (προς την υποτιθέμενη παρέα του) Παιδιά βρήκα Αδαμόπουλο. (Φωνής από το βάθος. «Μεγάλε»). (Συνέρχεται) Όχι, ψυχολογία σπουδάζω, αλλά τον έχουμε κι εμείς και τον χρωστάω για το πτυχίο. Μπορώ να τις δανειστώ για λίγες ώρες να τις βγάλω φωτοαντίγραφα;

Πιρή: Όποτε θέλεις. Εγώ τον έχω περάσει.

Σάκης: Τώρα. Τώρα τις θέλω.

Πιρή: (Σηκώνεται) Ωραία. Πάμε απ' το σπίτι μου να στις δώσω.

Παντελής: Σάκη μου, η δεσποινίς Ριρή κι εγώ συζητούσαμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και...

Πιρή: Εντάξει είμαι κύριε Παντελή. Οι απαντήσεις σας με κάλυψαν πλήρως. Και να μη σας κρατάω κι άλλο μακριά απ' την κυρία Σωσώ.

Σάκης: Ξέρεις τη μάνα μου;

Πιρή: Μόνο εξ ακούς απε τον πατέρα σου.

Σάκης: Λοιπόν είσαι έτοιμη να φύγουμε; (προς την παρέα του) Παιδιά σε καμια ώρα θα μη πίσω.

Πιρή: (από μέσα της) Μην είσαι τόσο σίγουρος.

(Μουσική Μπαρόκ)

Σκηνή 3

Σωσώ - Σάκης

Μεσημεράκι στην κουζίνα της οικογένειας Ταβλά

Σωσώ: Έξι το πρωί γύρισες. Εγώ μόλις σχόλιασα κι εσύ μόλις ξύπνησες.

Σάκης: (Μασουλώντας) Το ξέρω ρε μάνα.

Σωσώ: Έ, δεν μας έχεις συνηθίσει σε τέτοια ωράρια. (Αλλαγή ύφους) Και σταμάτα να τρως. Αυτή είναι η έβδομη φρυγανιά και σε δύο ώρες θα φάμε μεσημεριανό.

Σάκης: Άσε με ρε μάνα. Αφού είμαι ακόμα στην ανάπτυξη.

Σωσώ: Ναι. Έχεις αρχίσει και αναπτύσσεις στομάχι. (Παύση) Πες μου. Πέρασες τουλάχιστον καλά;

Σάκης: Μαμά. Θα στη φέρω να στη γνωρίσω.

Σωσώ: Σώπα! Δόξα τω Θεώ! Το πορτοφόλι του πατέρα σου έχει στενάξει με τα μπουρδεύλα. (Αλλαγή ύφους) Και πού τη γνώρισες;

Σάκης: Απ' το μπαμπά.

Σωσώ: Απετο μπαμπά; Αυτός είναι ακοινώνητος.

Σάκης: Είναι κόρη φίλου του. Αλλά, σε παρακαλώ, μην του πεις τίποτα ακόμα. Άσε να περάσει λίγος καιρός. Να τη γνωρίσεις εσύ πρώτα.

Σωσώ: Μην ανησυχείς. Και να του το θέγα το άλλο πρωί θα το ξεχναγε.

Σκηνή 4

Παντελής - Σωσώ

*Στο σαλόνι του σπιτιού τους. Κοντεύει μιάμιση. Μπροστά στην τηλεόραση
Μετά από μια εβδομάδα*

Παντελής: Μιάμιση κι ακόμα δεν ήρθε.

Σωσώ: Μην ανησυχείς. Καλοπερνάει.

Παντελής: Γνωρίζεις κάτι που δε γνωρίζω;

Σωσώ: Μπα καλέ. Αλλά για να ξενυχτάει, καλά θα περνάει.

Παντελής: Χτες ήρθε τρεις.

Σωσώ: Απορώ πώς το πρόσεξες. Εσύ ροχάλιζες.

Παντελής: Εγώ, κι όταν κοιμάμαι, ξύπνιος είμαι.

Σωσώ: Και το αντίστροφο ισχύει.

Παντελής: Και προχθές ήρθε στις 4.

Σωσώ: Εκπλήσσομαι που το πρόσεξες.

Παντελής: Για τις άλλες νύχτες δεν ξέρω. Κοιμόμουνα.

Σωσώ: Έ, και η πολύ παρατηρητικότητα βλάπτει.

Παντελής: Γυναίκα! Υπάρχει γυναίκα.

Σωσώ: Όχι καλέ. Στους Προσκόπους πάει.

Παντελής: Και πού τη βρήκε τη γυναίκα; Μπας κι έμπλεξε με καμιά του δρόμου;

Σωσώ: Αυτό αποκλείεται.

Παντελής: Και πού το ξέρεις εσύ;

Σωσώ: Μια μάνα ξέρει. Στην προκειμένη περίπτωση κι εσύ ξέρεις.

Παντελής: Εγώ; Πώς ξέρω εγώ;

Σωσώ: Αφού είναι κόρη φίλου σου;

Σκηνή 5
Παντελής - Ριρή
Στην καφετέρια, την επομένη.

Παντελής: Δηλαδή, δεν ζω έναν εφιάλτη. Είναι πραγματικότητα.

Ριρή: Νομίζω πως αυτή είναι η καλύτερη λύση.

Παντελής: Δηλαδή να τάχεις με το γιο μου είναι η καλύτερη λύση;

Ριρή: Και βέβαια. Ούτε χαλάς το σπίτι σου, έχει κι ο γιος σου μια κοπελιά που την ξέρεις, ε και θα βλέπω κι εσένα.

Παντελής: Δηλαδή τι; Να γίνω εραστής της κοπελιάς του γιου μου;

Ριρή: Όχι καλέ. Εννοώ ότι μπορεί να σε κάνω πεθερό μου.

Παντελής: Τι; Να γίνω πεθερός της ερωμένης μου;

Ριρή: Της τέως. Τέως ερωμένης σου.

Παντελής: Κι αν το μάθει ο γιος μου;

Ριρή: Πώς να το μάθει; Από πού να το μάθει; Ο μόνος τρόπος για να το μάθει, είναι να του μιλήσεις εσύ.

Παντελής: Σωστά. (Αλλάζει ύφος. Του κατεβαίνει σατανική ιδέα) Ο μόνος τρόπος να το μάθει είναι να του μιλήσω εγώ...

Ριρή: Είναι κι αυτή μια τακτική. Μόνο που δεν ξέρω αν θα το αντέξει ψυχικά

Παντελής: (Τη διακόπτει) Ο Σάκης είναι γιος μου. Ο Σάκης αντέχει τα πάντα.

Ριρή: Ω ναι! Θα τραυματιστεί, αλλά θα το αντέξει. Εκείνο που δεν ξέρω αν θ' αντέξει, είναι να μη μιλήσει στη μάνα του.

(Μουσική Μπαρόκ)

Σκηνή 6

Σωσώ - Παντελής - Σάκης

(Στο σπίτι των Ταβλάδων απόγευμα τρεις μέρες μετά)

Σωσώ: Θα χρειαστείς το αμάξι;

Παντελής: Ναι.

Σωσώ: Και πού θα πας; Αφού έχει ματς στην τηλεόραση.

Παντελής: Μπορεί να το χρειαστώ.

Σωσώ: Εσύ «μπορεί» εγώ το χρειάζομαι σίγουρα. Άρα το παίρνω.

Παντελής: Το παίρνεις κι εγώ έχω συνέχεια ανοιχτό λογαριασμό με το συνεργείο.

Σωσώ: Οικογενειακά €ξοδα.

Παντελής: Όχι οικογενειακά. Δικά σου. Και περιττά μάθηστα. Άκου να πείσεις πάνω στο αμάξι του ανθρώπου ενώ ήταν σταματημένο.

Σωσώ: Στη μέση της Συγγρού. Εκεί ήταν σταματημένο. Κι ούτε φώτα ούτε τίποτα.

Πού να φανταστώ ότι θα υπάρχει αμάξι σταματημένο στη μεσαία πλωρίδα.

Παντελής: Όλα πρέπει να τα φαντάζεσαι. Στην Ελλάδα ζεις.

Σάκης: (Έρχεται από το δωμάτιό του) Μαμά θα έχεις αμάξι;

Σωσώ: Δεν πάω στο Κέντρο.

Σάκης: Μα δεν θέλω να με πας στο Κέντρο. Πού πηγαίνεις;

Σωσώ: Στην παραθιακή. Έχει μια φίλη μου επίδειξη κοσμημάτων.

Παντελής: Πάμι €ξοδα.

Σάκης: Τι;

Σωσώ: Άστον. Παραμιλάει. Ως συνήθως. Που πηγαίνεις;

Σάκης: Εεε...δεν πηγαίνω ακριβώς. Πηγαίνουμε. Θα είναι και η Ριρή μαζί;

Σωσώ: Η Ριρή;

Παντελής: Ποια Ριρή;

Σάκης: Η κοπέλα που μου γνώρισες στην καφετέρια.

Σωσώ: Στην καφετέρια;

Παντελής: Και...πού...δηλαδή πώς... Α που πήγατε να σου δώσει τις σημειώσεις.

Σάκης: Ναι...και...από τότε γίναμε φίλοι. Κάνουμε παρέα.

Παντελής: Α...κάνετε παρέα...(παύση) Όστε κάνετε παρέα...

Σωσώ: Ή φίλοι είναι. Παρέα θα κάνουνε. Αλληλογραφία θα έχουνε;

Σκηνή 7

Σωσώ - Παντελής - Σάκης - Ριρή

(Χτυπάει το κουδούνι της εξώπορτας)

Σάκης: Η Ριρή θα είναι. Πάω να της ανοίξω.

Σωσώ: Κάτσε να μαζέψω τη σιδερώστρα.

Παντελής: Η Ριρή; Πάω ν' αθηάξω. (*Αποχωρεί. Βήματα*)

Σωσώ: Τι ν' αθηάξεις βρε; Για σένα έρχεται;

(*Ακούγονται ομιλίες απ' το βάθος. Βήματα που κατευθύνονται προς το χώρο που βρισκόμαστε*)

Σάκης: Το βρήκες εύκολα; (*Ακούγονται ματς-μούτς*)

Ριρή: Ου πανεύκολα. Άλλωστε μου έδωσες πολύ καλές οδηγίες.

Σάκης: Μαμά...η Ριρή

Σωσώ: Καλώς την. Οι περιγραφές του γιου μου σε αδικούν.

Ριρή: Α... Είστε πολύ καλή.

Σάκης: Λοιπόν. Το γηιτώσαμε το ταξί. Θα μας πάει η μαμά.

Σωσώ: Πού θα σας πάω καλέ; Με συγχωρείς κοριτσάκι μου, αλλά δεν έχω ιδέα για ποιο πράγμα μιλάει ο γιος μου.

Σάκης: Αφού πας στην παραθιακή. Κι εμείς εκεί πάμε.

Σωσώ: Τι δουλειά έχετε από κει;

Σάκης: Είναι...

Ριρή: Είναι τα γενέθλια μιας συμφοιτήτριάς μου.

(*Επανέρχεται ο Παντελής*)

Παντελής: Α...η δεσποινίς Ριρή. Τι κάνετε;

Ριρή: Καλησπέρα κύριε Παντελή. Γιατί μου μιλάτε στον πληθυντικό;

Παντελής: Ε...από κεκτημένη ταχύτητα...Πώς είσαι Ριρή;

Ριρή: Μια χαρά. Ειδικά από τότε που μου γνωρίσατε το γιο σας.

Παντελής: Ναι...η μαμά του μου είπε ότι κάνετε συχνή παρέα.

Ριρή: Όχι καλέ. Τι συχνή παρέα; Ερωτευμένοι είμαστε! Δεν ξεκοιτήμασε ο ένας απ' τον άλλο. Χωρίζουμε μόνο για να κοιμηθούμε. Κι αυτό τις πρωινές ώρες.

Παντελής: Ερωτευμένοι;...Μα...αφού δεν γνωρίζοσαστε.

Σάκης: Ξέρεις πατέρα...

Σωσώ: Έτσι είν' αυτά. Πρώτα τον ερωτεύεσαι τον άλλο και μετά τον γνωρίζεις.

(*Προς Ριρή*) Μου αρέσεις γιατί είσαι αυθόρμητη.

Πιρήν: Ευχαριστώ ποθύ. Όποτε μου μιλάτε, μου πέτε καλή κουβέντα.

Σωσώ: Έτσι μου βγαίνει. Από πολιτική δεν σκαμπάζω. Ο μακαρίτης ο πατέρας μου, πάντα μου έλεγε: «Σωσώ μου, είσαι μια χαρά παιδί, αλλά για το διπλωματικό σώμα δεν κάνεις».

Σάκης: Α η μαμά δεν σκαμπάζει από τέτοια. Μια φορά είπε την αδελφή του πατέρα μου «Πατέρνα».

Σωσώ: Αφού ότι χρυσαφικό είχε, το 'χε κοτσάρει πάνω της; (*Αλλαγή ύφους*) Λοιπόν τι θα γίνει, θα φύγουμε;

Σάκης: Πάω να πάρω το μπουφάν μου και φύγαμε. Δυο λεπτά αγαπούλα μου κι Εφτασα. (*Αποχωρεί*)

Σωσώ: Πάω να πάρω κι εγώ την τσάντα μου. (*Αποχωρεί*)

(*Παντελής και Ριρήν μόνοι*)

Παντελής: Δε νομίζεις ότι το παρατραβάς;

Ριρήν: Μόνος σου τα κάνεις δύσκολα τα πράγματα.

Παντελής: Και τι θέλεις να κάνω;

Ριρήν: Ξέρω γω; Ρώτα το Μαντείο των Δελφών.

Σωσώ: (*Καθώς επανέρχεται*) Τι έγινε με το Μαντείο των Δελφών;

Ριρήν: Με ρωτούσε ο κύριος Παντελής τι διαβάζω αυτή την εποχή και του είπα ότι μας έχουν βάψει στο Πανεπιστήμιο μια εργασία για το Μαντείο.

Σάκης: (*Καθώς επανέρχεται*) Εργασία για το Μαντείο; Δε μου τό' xες πει.

Ριρήν: Ναι... αλλά επειδή με τον πατέρα σου έχω συνηθίσει να μιλάω για τα μαθήματά μου το θυμήθηκα.

Σάκης: Έχω ένα βιβλίο να σου δώσω.

Ριρήν: Μπα δεν ωφελεί. Πρέπει να πάω επί τόπου.

Σάκης: Ε, να μια καλή ευκαιρία να πάμε εκδρομή.

Παντελής: Εσύ να κοιτάς το πτυχίο σου και ν' αφήσεις τις εκδρομές.

Σωσώ: Άρχισες πάλι; (*Προς Ριρήν*) Μην το παρεξηγείς κοριτσάκι μου. Σήμερα... έχει περίοδο. Άντε πάμε.

Σάκης: Την κάναμε.

Ριρήν: Καληνύχτα κύριε Παντελή.

Παντελής: Καθηνύχτα

(Βήματα αποχώρησης)

Σωσώ: *(Κοντοστέκεται από απόσταση)* Μα ποιανού φίλου σου είναι κόρη η Ριρή;

Παντελής: Ε...του...Αγνοήσαου. Δεν τον ξέρεις. Κάναμε μαζί φαντάροι.

Σωσώ: Του Αγνοήσαου; Πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα από σένα.

(Αποχωρώντας οριστικά) Καλά. Θα μου τα πει εκείνη στο δρόμο.

(Μουσική Μπαρόκ)

Σκηνή 8

Σάκης - Παντελής

(Στο γραφείο του Παντελή, το άλπιο μεσημέρι)

Σάκης: Καλά ρε πατέρα. Να μου πεις ότι δεν τη γουστάρεις, το καταθαβαίνω. Να μου πεις ότι σου **Έχει** εκμυστηρευτεί πράγματα που αν τα μάθαινα, ίσως να **Έπαιρνα** δρόμο, πάλι το καταθαβαίνω. Αλλά να μου λες ότι είχες τη Ριρή τρία χρόνια γκόμενα μόνο και μόνο για να με κάνεις να χωρίσω μαζί της, δεν το καταθαβαίνω.

Παντελής: (Κουνάει **Ένα πακέτο χάπια**) Τα βλέπεις αυτά;

Σάκης: Τα βλέπω. Χάπια είναι.

Παντελής: Ναι...αλλά τι χάπια; Ηρεμιστικά. Ηρεμιστικά είναι.

Σάκης: Θες να μου πεις ότι **Έχεις** αρχίσει να παίρνεις ηρεμιστικά;

Παντελής: Όχι...προς το παρόν όχι...ακόμα. Για **σένα** τα 'φερα.

Σάκης: Για μένα; Γιατί; Τρελός είμαι;

Παντελής: Πριν σε φωνάξω να 'ρθεις στο γραφείο μου, **πέρασα** από το φίλο μου το Βαθσαμάκη

Σάκης: Ά...τον ψυχίατρο. Καλό ανθρωπάκι

Παντελής: ... πέρασα από το φίλο μου το Βαθσαμάκη κι όταν του είπα τι θα σου αποκαλύψω, μου είπε καλού κακού να **Έχω** μαζί μου και αυτά τα ηρεμιστικά...ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑ ΔΩΣΩ! ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ? ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΩΣΩ ΣΕ ΣΕΝΑ! (Συνειδητοποιεί ότι μιλάει πολύ δυνατά και χαμηλώνει τη φωνή του απότομα) ΚΙ ΕΡΧΕΣΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΟΤΙ ΣΤΑ ΛΕΩ ΨΕΜΑΤΑ? Τρελός είμαι να σου πω **τέτοιο ψέμα**;

Σάκης: Ρε μπαμπά. Τόσα χρόνια που σε **ξέρω**, εσύ δεν γύρναγες να κοιτάξεις γυναίκα.

Παντελής: (Κατ ιδίαν) Πόσο λίγο **ξέρουν** τα αγόρια τον πατέρα τους...

Σάκης: Θέλεις τώρα να πιστέψω ότι είχες μια γκόμενα που την περνάς τριάντα...

Παντελής: Ένα

Σάκης: ...χρόνια; ...Τι;

Παντελής: Δεν την περνάω τριάντα. Την περνάω τριάντα **Ένα** χρόνια. Και να σου πω και κάτι ακόμα; Έχει μια επιλιά στο δεξί κωλομέρι.

Σάκης: Στο αριστερό.

Παντελής: Εεεεεεε... τέλος πάντων... στο αριστερό. Αυτό πάντα το μπέρδεua.

Σάκης: Ε, και;

Παντελής: Τι «ε, και» βρε ντουβάρι; Ακόμα να πεισθείς ότι την είχα γκόμενα;

Σάκης: Μα κι εμένα μου είχε πει ότι έχει αυτή την εηλιά πολύ πριν τη δω ο ίδιος.

Παντελής: (Κατ ιδίαν ενοχλημένος) Α... την έχεις δει κι εσύ...

Σάκης: Η Ριρή είναι πολύ αυθόρμητη. Θα μπορούσε να σου 'χε πει τα πάντα.

Παντελής: (Αναστενάζει βαθιά) Τι να σου πω ρε αγόρι μου; Μερικοί το έχουνε στο αίμα τους να είναι κερατάδες.

(Μουσική Μπαρόκ)

Σκηνή 9

Ριρή - Σάκης

(Το ίδιο απόγευμα)

Ριρή: Σοβαρά μιλάς Σάκη μου; Σου είπε τέτοιο πράγμα;

Σάκης: Γι' αυτό σου ήσω. Δεν είναι καθά o άνθρωπος. Του έχει στρίψει. Αφού πήγε σε ψυχίατρο και τού 'δωσε χάπια. Και μου' ήταν ότι τα 'χε για μένα. Χα χα! Τα μασάω εγώ κάτι τέτοια;

Ριρή: Όχι. Εσύ δε μασάς Σάκη μου.

Σάκης: Τι τις έχω κάνει τις σπουδές; Αφού o άνθρωπος φαινότανε καθαρά. Γυάλιζε το μάτι του και ούρηιαζε.

Ριρή: Κακό σημάδι αυτό. Ε, Σάκη μου;

Σάκης: Αυτό είναι ...να δεις πως το ήσει o Φρόιντ...Οιδιπόδειο αλλήλα σε άλλο στυλ. Από πατέρα προς γιο. Κάποιο σύμπλεγμα είναι, αλλήλα δε θυμάμαι πως ακριβώς το ήσνε.

Ριρή: Και τό 'χει αυτό o καῦμένος, ε Σάκη μου;

Σάκης: Βέβαια, σύμφωνα με τον Πιντέρη, δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο αλλήλα o μάγκας μου παίζει μανούβρα για να μ' έχει κοντά του να τον γηροκομήσω. Είναι «αναρριχώμενο». Δηλαδή εξαρτημένος από μένα.

Ριρή: Πώς αυτό Σάκη μου; Αφού ακόμα σε χαρτζικώνει...

Σάκης: Ε...Συναισθηματικά. Συναισθηματικά εξαρτημένος.

Ριρή: Α. Υπάρχει κι αυτή η εκδοχή.

Σάκης: Βέβαια, o Πιντέρης ήσει, ότι o Φρόιντ ήσει μαθακίες. Αλλήλα εγώ νομίζω ότι o Φρόιντ έχει δίκιο. Αλλήλα κι o Πιντέρης έχει δίκιο. (Παύση) Πώς γίνεται αυτό;

Ριρή: Είσαι πολύ μπερδεμένος Σάκη μου. Άστο καλύτερα. Θα ζαλιστείς.

(Μουσική Μπαρόκ)

Σκηνή 10

Σωσώ - Παντελής

(Αργά το ίδιο βράδυ, στο κρεβάτι. Ο Παντελής διαβάζει εφημερίδα)

Παντελής: Πάλι πέσανε αυτές οι μετοχές. Απ' την ημέρα που τις αγοράσαμε όλοι πέφτουν.

Σωσώ: Ή, αφού έχεις βαθεί να γίνεις ο Μεσσίας των αποτυχημένων επιχειρηματιών.

Παντελής: Των φίλων μου!

Σωσώ: Των φίλων σου αποτυχημένων επιχειρηματιών. Για πες μου ποιόν; Ποιός είναι ο πατέρας της Ριρής;

Παντελής: Ο Αγνοήσιας. Σου είπα δεν τον ξέρεις.

Σωσώ: Εμένα γιατί μου είπε ότι τον ήνε Nίκο;

Παντελής: Νίκο σου είπε; Θα μπερδεύτηκε.

Σωσώ: Στο όνομα του πατέρα της μπερδεύτηκε;

Παντελής: Α, κάτσε. «Αγνοήσιας» ήταν το παρασούκλι του από το στρατό. Ήτσι τον φωνάζαμε πάντα όλοι. Από τότε μου έχει μείνει συνήθεια και τον φωνάζω έτσι. Να φανταστείς, ούτε που θυμάμαι το πραγματικό του όνομα.

Σωσώ: Μα να είσαστε τόσα χρόνια φίλοι και να μην τον έχεις αναφέρει ποτέ; Να μην έχει έρθει μια φορά στη γιορτή σου; Να μην ξέρεις το πραγματικό του όνομα και να τον φωνάζεις «Αγνοήσια»;

Παντελής: Γιατί; Η μάνα σου πώς σε φωνάζει ακόμα «μπέμπα»; Δεν ξέρει ότι σε ήνε Σωσώ;

Σωσώ: Ε, η μάνα μου το συνήθισε από τότε πού ήμουν μικρή.

Παντελής: Κι εγώ το συνήθισα από τότε που ήμουν στο στρατό. *(Απλάζει ύφος)* Έχει πάει δύο και δέκα κι ακόμα να γυρίσει ο κανακάρης σου.

Σωσώ: Ε, ερωτευμένο παιδί είναι. Αν δεν ξενυχτήσει τώρα πότε θα ξενυχτήσει; Και σταμάτα να τον ήξει «κανακάρη μου». Μαζί τον κάναμε.

Παντελής: Κι αυτή η κοπέλα, πώς μπορεί και ξενυχτάει κάθε βράδυ έτσι. Τι σόι οικογένεια είναι αυτή, που αφήνουν το κορίτσι τους να γυρίζει κάθε μέρα χαράματα;

Σωσώ: Καλά... δεν ξέρεις τι σόι οικογένεια έχει ο φίλος σου ο... Αγησίλαος;
(Μουσική Μπαρόκ)

Σκηνή 11

Σωσώ - Σάκης

(Το επόμενο μεσημέρι στην Κουζίνα. Η Σωσώ μόλις έχει επιστρέψει από τη δουλειά)

Σωσώ: Αχ να έμπαινα κι εγώ μια φορά στο σπίτι και να βρω μαγειρεμένο φαγητό.

Κάθε μέρα μαγείρεμα, έχω πια χτικιάσει εδώ μέσα.

Σάκης: *(Μπαίνει στην κουζίνα)* Μαμά. Πρέπει να σου μιλήσω.

Σωσώ: Τώρα έχω να μαγειρέψω. Τα λέμε το βραδάκι.

Σάκης: Μα είναι πολύ σημαντικό.

Σωσώ: Τι είναι;

Σάκης: Έχει να κάνει με το μπαμπά.

Σωσώ: Ουφ! Κι ανησύχησα.

Σάκης: Μα είναι ανησυχητικό.

Σωσώ: Τίποτα δεν είναι ανησυχητικό όταν πρόκειται για τον πατέρα σου. Άσε με τώρα να μαγειρέψω.

Σάκης: Μαμά ο μπαμπάς δεν είναι καλά.

Σωσώ: Τι έπαθε;

Σάκης: Τρελάθηκε.

Σωσώ: Ε, αυτό για νέο μου το λες; Με τόσες σπουδές στην ψυχολογία θα έπρεπε να το έχεις καταλάβει νωρίτερα.

Σάκης: Μαμά εγώ μιλάω σοβαρά κι εσύ κάνεις πλάκα. Μου είπε ότι είχε τη Ριρί γκόμενα τρία χρόνια και ότι...

Σωσώ: *(Σοβαρεύει απότομα)* Τι έκανε λέει;

Σάκης: Ναι. Κάτσε να μ' ακούσεις. Με φώναξε πριν λίγες μέρες από το γραφείο του για να μου μιλήσει. Μου είπε επί λέξη ότι πριν γνωριστούμε με τη Ριρί την είχε γκόμενα. Και μάλιστα τρία χρόνια. Συνεπώς δεν πρέπει να συνεχίσω μαζί της γιατί θα είναι αιμομιξία.

Σωσώ: Μάλιστα. Και γιατί να σου πει κάτι τέτοιο;

Σάκης: Επειδή είναι άρρωστος.

Σωσώ: Κι αν πέει απήθεια;

Σάκης: Τρελάθηκες κι εσύ ρε μάνα; Την περνάει τριάντα χρόνια. Εξ' απλού είδα και τα πρεμιστικά;

Σωσώ: Τα ποια;

Σάκης: Μα άσε τέλος πάντων να σου πω όλη την ιστορία.

Σωσώ: Λέγε. Να δω τι σενάριο θα φτιάξεις.

Σάκης: Δυστυχώς δεν είναι σενάριο. Είναι πραγματικότητα. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Όπως ξέρεις, μέχρι τώρα δεν είχα ποτέ μου κοπέλα.

Σωσώ: Αυτό το ξέρω καλά. Βαρεθηκα να πληρώνω Ρωσίδες.

Σάκης: Αφού δεν είχα κοπέλα, είναι φυσικό να μη δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να δω πώς θ' αντιδρούσαν οι γονείς μου.

Σωσώ: Ε, πώς ν' αντιδρούσαν; Να σε κάνανε ντα;

Σάκης: Αυτό μαμά το λες εσύ που είσαι φυσιολογική. Δηλαδή, έχεις κι εσύ μια ψιλονευρωσούλα, αλλά κατά βάση είσαι φυσιολογική.

Σωσώ: Παρήγορο να τ' ακούσει κανείς αυτό απ' το παιδί του. Ιδίως όταν σπουδάζει ψυχολογία.

Σάκης: Όμως ο μπαμπάς πρέπει να είχε πάντα μια υποβόσκουσα ψυχοπαθολογία.

Σωσώ: Τι υποβόσκουσα παιδάκι μου; Βόσκουσα και μάλιστα σε λιβάδια χλοερά.

Σάκης: Με το που δεχθήκε λοιπόν το ερεθισμα ότι ο γιος του ενηλικιώθηκε, έπαθε σοκ και η ψυχοπαθολογία του, βγήκε στην επιφάνεια.

Σωσώ: Α... Τώρα βγήκε.

Σάκης: Ναι. Στη σοβαρή της μορφή. Θυμάσαι πώς αντιδρούσε τις πρώτες μέρες που γνώρισα τη Ριρή;

Σωσώ: (Τα έχει πια καταλάβει όλα. Με νόημα). Θυμάμαι...

Σάκης: Ε αυτά ήταν τα προεόρτια. Στη συνέχεια δεν άντεξε και του βγήκε το οιδιοπόδειο.

Σωσώ: Καλά, αυτό δεν το παθαίνουν οι μάνες με τους γιους;

Σάκης: Είναι μια παραλλαγή. Σαν το σύμπλεγμα της Ηλεκτρας του Γιούνκυ.

Σωσώ: Του ποιανού;

Σάκης: Άσε. Είναι πολύπλοκα και θα μπερδευτείς. Το γεγονός είναι ότι πρέπει να το κατάληξε ότι δεν είναι καλά γιατί πήγε στο Βαλσαμάκη.

Σωσώ: Τον ψυχίατρο;

Σάκης: Ναι. Αυτός του έδωσε τα πρεμιστικά. Φαίνεται όμως ότι ήταν πια αργά να αποτρέψει το ξέσπασμα της ψυχοπαθολογίας του. Έτσι, όταν πήγα και μου είπε ότι αυτά τα εξωφρενικά είχε πλέον σαλτάρει.

Σωσώ: Πώς είσαι τόσο σίγουρος;

Σάκης: Γυάλιζε το μάτι του.

Σωσώ: Το **Ένα**;

Σάκης: Ήδη ρε μάνα. Άλλωστε τι σπουδάζω τόσα χρόνια;

Σωσώ: Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ.

Σάκης: Αφού έφτασε να μου πει ότι τα πρεμιστικά τα είχε πάρει για μένα!

Σωσώ: Για σένα; Να τα κάνεις τι;

Σάκης: Να τα πάρω για να αντέξω το σοκ από τις αποκαλύψεις που θα μου έκανε.

Σωσώ: Κι εσύ δεν **Έπαθες** σοκ;

Σάκης: Έπαθα. Άλλά όχι από τις αποκαλύψεις. Από την κατάστασή του.

Σωσώ: Α. Όχι από τις αποκαλύψεις.

Σάκης: Και βέβαια όχι ρε μάνα. Αφού αμέσως κατάλαβα περί τίνος πρόκειται.

Σωσώ: Λόγω σπουδών.

Σάκης: Όχι μόνο. Είμαι και γάτος.

Σωσώ: Αυτό φαίνεται.

Σάκης: Το θέμα είναι, τώρα τι κάνουμε.

Σωσώ: Θέλει σκέψη το πράγμα.

Σάκης: Η Ριρή θέλει να μη δώσουμε...

Σωσώ: Η Ριρή;

Σάκης: Ναι.

Σωσώ: Της τά 'πες;

Σάκης: Και βέβαια. Από την πρώτη στιγμή.

Σωσώ: Σωστά. Η σύζυγος τα μαθαίνει πάντα τελευταία.

Σάκης: Η Ριρή θέλει να μη δώσουμε συνέχεια και θα συνέλθει σταδιακά. Θα συνηθίσει την **Ιδέα** και θα συνέλθει. Ήδη όμως που είναι αναρριχώμενο.

Σωσώ: Τι είναι;

Σάκης: Αναρριχώμενο

Σωσώ: Αναρριχώμενο παιδάκι μου είναι ο κισσός.

Σάκης: Κατά τον **Πιντέρη**, αναρριχώμενο είναι ο συναισθηματικά εξαρτημένος.

Σωσώ: Α, μάθιστα. Τέτοιο πράγμα είναι λοιπόν ο πατέρας σου.

Σάκης: Ναι. Εξ ου και η ψυχοπαθολογική αντίδραση.

Σωσώ: Δε μου λες αγόρι μου. Εσύ, με τη Ριρή πώς τα πας; Βέβαια, αρχή είναι ακόμα απλά...

Σάκης: Μια χαρά. Είμαι πολύ καλά.

Σωσώ: Όταν λες καλά, τι εννοείς;

Σάκης: Καλά. Πώς απλιώς να το πω; ... Ευτυχισμένος. Μα καλά. Εσύ δε με βλέπεις;

Σωσώ: Σε βλέπω. (*Παύση*) Ωστε ευτυχισμένος, ε;

Σάκης: Και βέβαια ευτυχισμένος. Με το μπαμπά όμως τι θα γίνει;

Σωσώ: Αυτό άστο σε μένα. Μόνο μνη πεις ακόμα στη Ριρή ότι μου μίλησες.

Εντάξει;

(Μουσική Μπαρόκ)

Σκηνή 12**Σωσώ - Ριρή**

(Το επόμενο απόγευμα στο σαλόνι.. Χτυπάει το κουδούνι της εξώπορτας. Ανοίγει η Σωσώ. Μπαίνει η Ριρή)

Σωσώ: Καλώς την.

Ριρή: Καλησπέρα.

Σωσώ: Ο Σάκης δεν είναι εδώ.

Ριρή: Το φαντάστικα. Του είχα πει ότι θα έρθω στις 7:00 και είναι ακόμα 6:30.

Ελπίζω να μη σας αναστατώνω.

Σωσώ: Κάθε άλλο κοριτσάκι μου. Είναι χαρά μου να σε βλέπω. Κάθισε. Θέλεις καφεδάκι;

Ριρή: Όχι ευχαριστώ. Ήπια ήδη ένα στο σπίτι.

Σωσώ: Καρυδόπιτα; Έχω φτιάξει φρέσκια.

Ριρή: Α, ώστε αυτό είναι που μοσχοβολάει έτσι;

Σωσώ: Πάω να σου βάλω ένα κομμάτι.

Ριρή: Δυσκολεύομαι ν' αντισταθώ.

Σωσώ: (Καθώς απομακρύνεται για την κουζίνα). Τι ν' αντισταθείς παιδάκι μου.
Έχεις περιθώρια εσύ. Αθίμονο σε μας με τα ξύγκια.

(Ακούγονται ντουλάπια, πιάτα κλπ).

Ριρή: (Κατ' ιδίαν) Αχ Σάκη μου. Έλα γρήγορα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.

(Η Σωσώ επανέρχεται από την κουζίνα)

Σωσώ: Πριν μια ώρα την έφτιαξα.

Ριρή: Ευχαριστώ πολύ.

Σωσώ: (Ανάβει τσιγάρο και κάθεται). Λοιπόν; Πώς πάνε τα μαθήματα;

Ριρή: Εγώ για τρεις ακόμα μίνες δεν έχω εξετάσεις. Για τις εξετάσεις του Σάκη ανησυχώ που είναι σε δεκαπέντε μέρες.

Σωσώ: Με το ρυθμό που διαβάζει αυτός, νόμιζα πώς είναι σε δεκαπέντε χρόνια.

Ριρή: (Γελάει) Μμμμ. Γεια στα χέρια σας. Τι νόστιμη που την κάνετε;!

Σωσώ: Ριρή, μένεις με μια θεία σου, ε;

Πιρήν: Ναι είμαι απ' το Ξυλόκαστρο και ήρθα εδώ για τις σπουδές μου. Με φιλοξενεί η αδελφή της μητέρας μου. Είναι χήρα. Παιδιά δεν έχει. Ήθελε κι εκείνη κάποια συντροφιά.

Σωσώ: Και οι γονείς σου; Πού μένουν;

Πιρήν: Στο Ξυλόκαστρο. Έχω και μια μικρή αδελφή. Φέτος τελειώνει το σχολείο.

Σωσώ: Μάθιστα. Να σου ζήσει. Και δε μου πες; Ο πατέρας σου με τον άντρα μου πώς γνωρίζονται;

Πιρήν: Είναι φίλοι από πατιά.

Σωσώ: Ναι, το ξέρω αυτό, αλλά από πού γνωρίζονται;

Πιρήν: Α...Αυτό δεν το ξέρω. Απλά όταν ήρθα στην Αθήνα μου έδωσε ο πατέρας μου το τηλέφωνο του κύριου Παντελή και μου είπε πως αν ποτέ χρειαστώ κάτι να του τηλεφωνήσω.

Σωσώ: Α, μάθιστα. (Παύση) Και πόσον καιρό τον ξέρεις τον Παντελή;

Πιρήν: Σχεδόν από τότε που ήρθα. Δηλαδή τρία χρόνια και. Ο πατέρας μου, μού είχε ανοίξει πογαριασμό στην τράπεζα που είναι διευθυντής ο κύριος Παντελής κι έτσι τον έβλεπα συχνά.

Σωσώ: Μάθιστα. Πήγαινες συχνά στην τράπεζα ποιπόν, ε;

Πιρήν: Έ, όχι και τόσο συχνά... Καμιά φορά μου τηλεφωνούσε κι ο κύριος Παντελής και με προσκαλούσε.

Σωσώ: Μάθιστα.

Πιρήν: Για να τον βοηθήσω όταν είχε να διαπέξει κάποιο δώρο που ήθελε να σας πάρει.

Σωσώ: Δώρα σε μένα ο Παντελής;

Πιρήν: Ε, στη γιορτή σας, στα γενέθλια σας, στην επέτειο του γάμου σας...

Σωσώ: Είπα κι εγώ. Πώς διορθώθηκε έτσι το γούστο αυτού του ανθρώπου τα τελευταία χρόνια; Μια φορά μου πήρε για τη γιορτή μου ένα πράσινο καπέλο μ' ένα κόκκινο φτερό!

Πιρήν: (Γελάει). Καμιά φορά με βοηθούσε και με τα μαθήματα.

Σωσώ: Α, μάθιστα. Και πώς δεν έτυχε να σε γνωρίσω μέχρι τώρα; Δεν σε είδα ποτέ να έρχεσαι από δω.

Πιρήν: Συνήθως συναντιόμασταν μεσημέρια στο γραφείο του.

Σωσώ: Α, μεσημέρια. Είπες όμως «συνήθως». Όταν δεν ήταν το «συνήθως» πού συναντιόσασταν;

Πιρή: Ε... Πρωινά. Στο κυλικείο της τράπεζας.

Σωσώ: Μάλιστα.

(Μουσική)

Σκηνή 13

(Σωσώ - Παντελής)

(Υπνοδωμάτιο αργά το ίδιο βράδυ)

Σωσώ: Παντελή. Θέλω να μιλήσουμε.

Παντελής: Μμμμ. (Ξεφυλλίζει την εφημερίδα)

Σωσώ: Θέλω να μιλήσουμε σου πέω.

Παντελής: (Εφημερίδα) Μιλάμε.

Σωσώ: Παντελή είχες τη Ριρή γκόμενα;

Παντελής: (Κατεβάζει απότομα την εφημερίδα) Παρντόν;

Σωσώ: Είχες τη Ριρή γκόμενα;

Παντελής: Τρελάθηκες;

Σωσώ: Τότε γιατί είπες του Σάκη ότι την είχες;

Παντελής: Πώς;

Σωσώ: Γιατί φώναξες το γιο σου στο γραφείο σου και του είπες ότι είχες τη Ριρή γκόμενα;

Παντελής: (Τα' χει χαμένα) Να σου εξηγήσω... Η Ριρή... Ο Σάκης (Απότομη παύση).

Αποφασίζει να πει την αλήθεια). Πρέπει πάση θυσία να χωρίσει ο γιος μας από αυτή τη... τη... την κοπέλα.

Σωσώ: Δηλαδή την είχες.

(Σιγή)

Παντελής: (Απολογητικά) Άκου Σωσώ...

Σωσώ: Ωραία. Και τώρα τι κάνουμε που ο γιος μας είναι τρελά ερωτευμένος μαζί της;

Παντελής: (Κοροϊδευτικά) Ερωτευμένος. Σιγά τον ερωτευμένο.

Σωσώ: Εγώ πάντως δεν έχω ξαναδεί το παιδί τόσο χαρούμενο και ευτυχισμένο.

Παντελής: Άμα του πω ότι θα του πάρω αυτοκίνητο, να δεις για πότε την ξεχνά.

Σωσώ: Μ' αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Αλλά τόσο λίγο που ξέρεις το γιο σου τι περιμένει κανείς; Να πεις βλακείες.

Παντελής: Εντάξει. Εσύ που τον ξέρεις πες μου τι κάνουμε.

Σωσώ: Κύριε Παντελή. Εσύ τα έβαπτες τα κάστανα στη φωτιά. Εσύ θα τα βγάλεις...
Η θα κάτσεις πάνω τους.

Παντελής: Τι εννοείς;

Σωσώ: Εννοώ, ότι οποιαδήποτε λύση θα κάνει τον Σάκη να χάσει το γέλιο του, δεν τη συζητώ.

Παντελής: Μα τι λες τώρα βρε γυναίκα; Είσαι στα καλά σου; Εδώ παίρνει φωτιά το σπίτι μας. Το χαμόγελο του Σάκη θα κοιτάμε τώρα;

Σωσώ: Το χαμόγελο του Σάκη είναι το σπίτι μας. Εμείς είμαστε σε δεύτερη προτεραιότητα. Δηλαδή εγώ είμαι σε δεύτερη. Γιατί εσύ είσαι σε τρίτη.

Παντελής: Κι αυτό το ηλίθιο το παιδί να μνη εννοεί να με πιστέψει. Αυτά τα ψυχοβγάλματα με τα οποία ασχολείται τον Έχουν κάνει ντιπ χαζό.

Σωσώ: Για κάτσε βρε Παντελή. Ονομάζεις το γιο σου ηλίθιο και χαζό επειδή δεν μπορεί να διανοθεί ότι μπορεί ο πατέρας του να είναι Ένα τόσο σαθρό υποκείμενο;

Παντελής: Χαζομάρες. Σαν άντρας, έπρεπε να με καταλάβει. Αλλά Έχει χάσει τα μυαλά του με τα βιβλία αυτού του βλάκα που διαβάζει.

Σωσώ: Του Φρόιντ.

Παντελής: Όχι αυτουνού. Του άλλου του βλάκα. Του δικού μας.

Σωσώ: Εξακολουθεί να εκκρεμεί Ένα θέμα Παντελή.

Παντελής: Να της τάξω Ένα γερό πόσο να ξεκουμπιστεί να φύγει;

Σωσώ: Α, υπήρχε και τέτοιο νταραβέρι ανάμεσά σας.

Παντελής: Αυτό, ούτε να το ξαναπείς. Άλλωστε είναι από εύπορη οικογένεια.

Σωσώ: Δηλαδή με σένα ήταν για την ομορφιά σου, ενώ το γιο μας θα τον αφήσει για τα λεφτά.

Παντελής: Έχεις δίκιο. Ούτε αυτό είναι λύση. Τουλάχιστον να με πίστευε αυτός ο ξεροκέφαλος. Αλλά αυτός με πήρε για τρελό.

Σωσώ: Να λες ευτυχώς γιατί έτσι και το παιδί πληγωνότανε θα σου άνοιγα το κεφάλι με το Κινέζικο βάζο της μαμάς σου.

Παντελής: Μα τι λες τώρα κορίτσι μου; Με ποιον είσαι εσύ; Με την οικογένειά σου ή με το λιοντάρι;

Σωσώ: Εσύ είσαι το λιοντάρι.

Παντελής: Σωσώ, συνειδητοποιείς ότι αυτή η κοπέλα μπορεί κάποια μέρα να γίνει νύφη μας;

Σωσώ: Άκου Παντελή. Ο μόνος λόγος για τον οποίο ζω είναι ο Σάκης. Για πρώτη φορά τον βλέπω ευτυχισμένο. Για όσον καιρό θα τον βλέπω έτσι, η Ριρή, δεν πα να 'ναι η μεγαλύτερη πουτάνα στον κόσμο; Για μένα θα είναι ο άνθρωπος που κάνει το παιδί μου ευτυχισμένο. Κι όσο θα κάνει το παιδί μου ευτυχισμένο, θα έχει πάντα μια περίοπτη θέση στην καρδιά μου.

Παντελής: Καλά και δεν θα σε πειράζει να ξέρεις ότι η νύφη σου ήταν ερωμένη του συζύγου σου;

Σωσώ: Και βέβαια θα με πείραζε. Δεν θα το άντεχα με τίποτα.

Παντελής: Συνεπώς... δεν έχει θέση εδώ μέσα.

Σωσώ: Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν μπορείς πια να είσαι σύζυγός μου!

Παντελής: Δεν σε καταλαβαίνω.

Σωσώ: Να υπήρξε η γυναίκα του γιου μου ερωμένη του συζύγου μου, δεν το δέχομαι. Αν όμως υπήρξε ερωμένη του τέως συζύγου μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα.

Παντελής: Τι πές βρε Σωσώ; Είσαι με τα καλά σου;

Σωσώ: Αν είμαι με τα καλά μου πέει; Ξεφορτώνομαι εσένα που σου μαγειρεύω καθημερινά επί 27 συναπτά έτη. Ο γιος μου είναι ευτυχισμένος. Ξανακερδίζω την ανεξαρτησία μου. Βγαίνω και πρόωρα στη σύνταξη μια και ο οικονομικός μας διακανονισμός με καλύπτει οικονομικά πλήρως...

Παντελής: Α, ώστε όλα για το συμφέρον. Κι από ηθική τίποτα.

Σωσώ: Τι πές καημένε Παντελή; Η απόφασή μου να χωρίσουμε είναι για καθαρά ηθικούς λόγους. Άπλωστε όπως είπες κι εσύ, δε στέκει η νύφη μου να είναι τέως ερωμένη του άντρα μου. Όμως αν είναι τέως ερωμένη του τέως άντρα μου, δε με πειράζει. Στο κάτω -κάτω της γραφής, όλοι μας για μια υπόληψη ζούμε.

Αυλαία

