



Οκτώβριος 2018

Τηλ: 210-96 52 336
pinteris@hotmail.com

Η Εφημεριδούλα

Τεύχος 246 Χρόνος 32ος

Εκδότης: Γιώργος Πιντέρης, Ph.D. Ψυχολόγος - Συγγραφέας

Η ...κομματική απειθαρχία

Όλα όσα γράφω εδώ προϋποθέτουν ότι στα τέλη του μήνα το δημοψήφισμα στα Σκόπια θα είναι υπέρ της ένταξης στο ΝΑΤΟ και ότι το θέμα θα έρθει για επικύρωση της συμφωνίας στη Βουλή των Ελλήνων. Ακούγεται ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην περιοχή προκειμένου να επικρατήσει το ΟΧΙ και η δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η ψαλίδα έχει μικρύνει.

Πριν από λίγες μέρες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και αρχηγός του κόμματος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος δήλωσε ότι, αν έρθει το θέμα με τα Σκόπια στη βουλή, δεν θα στηρίζει την κυβέρνηση. Έθεσε μάλιστα θέμα *κομματικής πειθαρχίας* λέγοντας επί λέξει πως αυτοί που δεν θα πειθαρχήσουν «στο καλό να πάνε». Όλο το ζουμί είναι σ' αυτό το «καλό» που τους λέει να πάνε. Ο Πάνος Καμμένος, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με τα λόγια. (Σε άλλες, άστα να πάνε). Τον ενδιαφέρει με το γράμμα του νόμου να είναι εντάξει. Μπορεί στην κοινή γνώμη πολλά από αυτά που κάνει και λέει, με το πνεύμα του νόμου να φαίνονται άδικα. Όμως, σε δηλώσεις σχετικά με τις προθέσεις του για τη διατήρηση της εξουσίας του, είναι πολύ προσεκτικός σ' αυτά που λέει.

Αν κρίνω από τη μέχρι τώρα συμπεριφορά του Πάνου Καμμένου, έχω την εντύπωση ότι σ' έναν συγκεκριμένο τομέα, μοιάζει να παραμένει παιδί. Και ο τομέας αυτός είναι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Συμπεριφέρεται σα να είναι «ερωτευμένος» με αυτή τη θέση, σα να ήταν το παιδικό του όνειρο! Υποθέτω ότι από πολύ μικρός θα πρέπει ν' ασχολείται με πιστόλια, ντουφέκια και στρατιωτάκια. Τώρα έχει την ευκαιρία να διευθύνει όχι μολυβένια, αλλά αληθινά στρατιωτάκια. Γι' αυτό και τον βλέπουμε να πετάει ελικόπτερα, να φοράει στολές κομμάντος και να είναι παρών σε όλες σχεδόν τις στρατιωτικές ασκήσεις. Ο άνθρωπος ζει τ' όνειρό του και παράλληλα, από τη θέση που βρίσκεται μαθαίνω πως βοηθά πολλούς ανθρώπους. Είναι ένα *κακομαθημένο καλό παιδί*. Ακούγεται αντιφατικό, αλλά δεν είναι.

Το χειρότερο που θα μπορούσε να του συμβεί, είναι να του πάρουν το παιχνίδι του, δηλαδή να χάσει το υπουργείο και να μην μπορεί να παίξει με τα στρατιωτάκια του. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Μόνο αν πέσει η κυβέρνηση. Τρελός είναι θέλει να ρίξει την κυβέρνηση;

- Ναι, αλλά έχει δηλώσει πως αυτοί που δεν θα πειθαρχήσουν στην εντολή του ν' απέχουν ή να καταψηφίσουν τη συμφωνία «στο καλό να πάνε».

Να πάνε στο καλό, αλλά να μην πέσει η κυβέρνηση. Αν λοιπόν με κάποιους ψήφους που θα μαζέψει η κυβέρνηση από μερικούς ανεξάρτητους δεν βγαίνει πλειοψηφία, τότε θα επιστρατευτούν μερικοί βουλευτές των ΑΝΕΛ οι οποίοι θα «απειθαρχήσουν» και θα διαγραφούν από το κόμμα (χωρίς καμία συνέπεια μια και θα διατηρήσουν τις βουλευτικές τους έδρες). Όμως, με αυτό το κόλπο και η κυβέρνηση δεν θα έχει πέσει, και ο Πάνος Καμμένος θα διατηρήσει το παιχνίδι του για όσο καιρό μπορεί διότι γνωρίζει ότι - κατά πάσα πιθανότητα - δεν θα έχει ξανά άλλη τέτοια ευκαιρία.

Δημόσιος Υπάλληλος ή ...Άνθρωπος;

Ο Γιάννης Χαρδαλούπας είναι ο αδελφός της 26χρονης που κατέληξε πρόσφατα αποτελώντας το 99ο νεκρό της τραγωδίας στο Μάτι. Ζει στις ΗΠΑ και βρισκόταν στην Ελλάδα από τις 21 Ιουλίου για διακοπές. Μετά το θάνατο της αδελφής του έκανε μήνυση στους αρμόδιους υπεύθυνους. Ανάμεσα σε άλλα, είπε και τα εξής:

«...Εν τω μεταξύ, πρέπει να σημειώσω, ότι μετά το θάνατο της μητέρας μου, προσπάθησα να μεταφέρω την αδελφή μου στην Αμερική, για να εισαχθεί σε κάποιο ειδικότερο Νοσοκομείο. Λόγω, όμως, μεγάλης γραφειοκρατίας και ευθυνοφοβίας στη χώρα μας, δεν κατάφερα να εκδώσω νέα ταυτότητα και ούτε και διαβατήριο, διότι ήθελαν την ίδια, κάτι όμως που ήταν αδύνατο. Σημειώνουμε ότι όλοι οι Αστυνομικοί, για τη μεταφορά της αδελφής μου στις ΗΠΑ μου φέρθηκαν πολύ καλά, ενώ αντιθέτως συνάντησα πολλά προβλήματα για την αποστολή των φωτογραφιών με τα τραύματα της αδελφής μου σε Νοσοκομείο των

ΗΠΑ.

Είχαν και όλα τα έγγραφα της με τα στοιχεία της (ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λπ.) και δεν μπορούσα να εκδώσω νέα ταυτότητα.

Μου ζητούσαν πληρεξούσιο (!), αλλά και αυτό δεν μπορούσε να γίνει, διότι ήταν σε καταστολή. Δεν πρόλαβα, δυστυχώς, να ολοκληρώσω τη διαδικασία δικαστικής συμπαράστασης, διότι την 11η Σεπτεμβρίου απεβίωσε και η αδελφή μου»...

Αντιλαμβάνομαι ότι ένας δημόσιος υπάλληλος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός με τα γραφειοκρατικά του καθήκοντα. Προκειμένου ν' αποφύγει λοιπόν τις παγίδες, χρειάζεται να εκτελεί τα καθήκοντά του με το γράμμα του νόμου. Λειτουργεί δηλαδή σαν ένα γρανάζι μιας μηχανής.

Άλλο όμως να λειτουργείς σαν γρανάζι και άλλο να είσαι γρανάζι, δηλαδή ένα αντικείμενο χωρίς σκέψη, αρχές και συναισθήματα. Σε μια τέτοια περίπτωση, ένας δημόσιος υπάλληλος χωρίς καθόλου ανθρωπιά, σε τι διαφέρει από έναν από τους χιλιάδες Ναζί που ήταν απαραίτητοι για να λειτουργήσουν στρατόπεδα σαν το Άουσβιτς; Ο ένας πατούσε το κουμπί για τα δηλητηριώδη αέρια. Ο άλλος έβαζε μπρος τους φούρνους. Όλοι ...τη δουλειά τους κάνανε. Και όλοι «ακολουθούσαν διαταγές».

Πηγαίνει αυτός ο άνθρωπος σε μια δημόσια υπηρεσία και ζητάει να εκδώσει τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να μεταφέρει την αδελφή του στις Η.Π.Α. Ο/η υπάλληλος του ζήτησε πληρεξούσιο από την διασωληνωμένη αδελφή του! Είμαι σίγουρος πως ο άνθρωπος, όπως καθένας από μας στη θέση του, *θα της εξήγησε με πολύ έμφαση* ότι αυτό που του ζητούσε ήταν αδύνατον και ότι η κατάσταση ήταν επείγουσα. Τι να του απάντησε; «Δεν γίνεται»; Ή «απευθυνθείτε στον προϊστάμενο»; Ό,τι και να απάντησε, ο/η υπάλληλος αυτός/αυτή *έχει όνομα, επίθετο και αριθμό ταυτότητας*. Αυτό που δεν έχει είναι ανθρωπιά. Μόνο ένα αναισθητο πλάσμα θα μπορούσε ν' απαντήσει έτσι.

Αλλά, ας μην τον/την αδικώ. Μπορεί υπάλληλος να έτρεξε αμέσως σε κάποιον προϊστάμενο. Κι αυτός *έχει όνομα, επίθετο*

και αριθμό ταυτότητας. Αυτός τι έκανε; (Αν ήταν εκεί...). Όπως και να το κάνεις το πράγμα κάποιος *συγκεκριμένος άνθρωπος* σε όλη αυτή την ιεραρχική αλυσίδα λειτούργησε χωρίς κανένα ίχνος ανθρωπιάς. Σαν ένας ευθυνόφοβος γραφιάς. Ένα γρανάτζι.

Είμαι σίγουρος πως αν ο Γ. Χαρδαλούπας



είχε οποιαδήποτε πρόσβαση στον υπουργό Δικαιοσύνης ή σε οποιοδήποτε άλλο υψηλά ιστάμενο, τα έγγραφα θα έβγαιναν αμέσως. Άσε που αν η υπόθεση έφτανε στον Τσίπρα ή τον Καμμένο η κοπέλα θα είχε φύγει με κρατικό αεροπλάνο το ίδιο βράδυ. Δεν έχει σημασία για ποιο σκοπό θα γινόταν αυτό. Έστω και για τη συμβολική του αξία. Το θέμα είναι ότι η 26χρονη κοπέλα θα είχε μια ευκαιρία να ζήσει.

Κλείνοντας, χαίρομαι που ο Γιάννης Χαρδαλούπας έκανε μήνυση σε όλους που εμπλέκονται σ' αυτή την ιστορία. Θέλω πολύ να δω έναν από αυτά τα απάνθρωπα δημόσια γρανάτζια να κάτσει στο σκαμνί και να υποστεί τις συνέπειες της ευθυνοφοβίας του.

www.pinteris.gr
ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ

Στο site μου, pinteris.gr προσθήσαμε:

ένα κείμενο 15 σελίδων με τίτλο «Τι έμαθα από το Καράτε, εκτός από Καράτε». Είναι μια εξιστόρηση μιας πορείας που ξεκίνησε στα 16 μου και σταμάτησε στα 55. Ο αναγνώστης έχει να μάθει πολλά πράγματα από αυτό το άρθρο, ιδίως οι γονείς που έχουν παιδιά που ασχολούνται με κάποια παραδοσιακή ανατολική πολεμική τέχνη.



ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ.

Γιώργος Πιντέρης, Ph. D.
Ο ψυχολόγος που έχουν εμπιστευτεί 550.000 αναγνώστες



Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Το χρήμα Υψηλής ή αφεντικό σου.



Ψυχολογικά προβλήματα έχουμε όλοι. Έχεις όμως αναλογιστεί ποτέ, πόσα από αυτά τα «ψυχολογικά» προβλήματα έχουν σχέση με την οικονομική σου κατάσταση;

Πόσο η καθημερινή συναισθηματική σου διάθεση επηρεάζεται από:

- Την οικονομική σου ρευστότητα
 - Το χρόνο που ξοδεύεις για τη δουλειά σου
 - Την ενέργεια που ξοδεύεις για να βγάλεις λεφτά
 - Τη σταθερότητα του εισοδήματός σου
- Τι είσαι; Αφεντικό ή σκλάβος του χρήματος;

Το χρήμα έχει το νόημα που εμείς του δίνουμε:

Μπορεί να σημαίνει ασφάλεια, αγάπη, αυτοεκτίμηση, δράση, δύναμη, ελευθερία και ό,τι άλλο μπορεί να συμβολίζει στην αντίληψη καθενός.

Ο τρόπος που χειριζόμαστε το χρήμα επηρεάζει, ανάμεσα σε άλλα, και την ψυχική μας υγεία. Πώς χειρίζεσαι το χρήμα;

- Είσαι καταναλωτικός; Έχεις καταναλωτική νοημοσύνη;
- Είσαι σκεπτικιστής και συνέχεια ανήσυχος για το μέλλον;
- Είσαι ενθουσιώδης με αποτέλεσμα «να μη γνωρίζει η δεξιά, τι ποιεί η αριστερά σου»;
- Είσαι υποτονικός και αλλεργικός στους αριθμούς;

Όλες αυτές οι συνήθειες επηρεάζουν την καθημερινή μας διάθεση.

Αυτά και πολλά άλλα θέματα που έχουν σχέση με το χρήμα

διαπραγματεύεται αυτό το βιβλίο.

Γραμμένο από τον Γιώργο Πιντέρη όπως πάντα με χιούμορ, το βιβλίο αυτό με τα αναλυτικά ερωτηματολόγια σε βοηθά να συνειδητοποιήσεις ποια είναι η συναισθηματική σχέση σου με το χρήμα. Δεν είναι ανάγκη να είσαι πλούσιος για να έχεις πλούσια ποιότητα ζωής.

Από τον Σεπτέμβριο 2018
δημοσιεύονται άρθρα μου και
στην ιστοσελίδα
ΨΥΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Συνεδρίες μέσω **Skype**
Πληροφορίες
pinteris@hotmail.com

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Δυο άνθρωποι πεθαίνουν την ίδια στιγμή και συναντιούνται στους ουρανούς.

- Τι έπαθες; ρωτάει ο ένας τον άλλο.

- Μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι η γυναίκα μου είναι στο κρεβάτι με τον εραστή κι έσπευσα αμέσως να την πιάσω στα πράσα. Την βρήκα ημίγυμνη, αλλά όπου και να έβαζα δεν τον εύρισκα. Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, έπαθα εγκεφαλικό και έμεινα στον τόπο.

- Αχ βρε άνθρωπέ μου. Δεν έπαχνες και στο ψυγείο; Τώρα και οι δύο θα ζούσαμε!



COOLMATTERTECHS

Μάνος Καραντουμάνης
Υποστήριξη Υπολογιστών

210 422 5065

210 422 6665

6931 251 421