



Σεπτέμβριος 2018 γ

Τηλ: 210-96 52 336

pinteris@hotmail.com

Η Εφημεριδούλα

Τεύχος 245 Χρόνος 32ος

Εκδότης: Γιώργος Πιντέρης, Ph.D. Ψυχολόγος - Συγγραφέας

Κοιτάτε πίσω σας Βαδίζοντας μπροστά Καλύτερα να είχατε Τα μάτια σας κλειστά

Αυτοί οι στίχοι είναι από ένα τραγούδι που είχα γράψει το 1974.

Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκαν τα καινούργια εκπαιδευτικά μέτρα και ο νέος τρόπος εισαγωγικών εξετάσεων στις ανώτατες σχολές. (Η κυβέρνηση είχε αναγγείλει, ότι επρόκειτο να καταργηθούν)!

Επανήλθαν οι δέσμες! Ομολογώ πως ένιωσα λίγο νοσταλγία όταν θυμήθηκα έναν νεαρό επισκέπτη που είχα τότε, τον Γιώργο, ο οποίος την τέταρτη δέσμη την αποκαλούσε «η δέσμη του λαού». Κοιτάζω την καρτέλα του Γιώργου. Ήταν τότε 1998. Μετά από 20 χρόνια επανερχόμαστε και πάλι στα ίδια. Μα αν τους αρέσουν τα «παλιά» γιατί κατήγησαν τα λατινικά; Και αυτοί που θα σπουδάσουν ιατρική πώς θα τα βγάλουν πέρα με τους ιατρικούς όρους όταν, οι περισσότεροι από αυτούς, είναι

Θα ξεκινήσω με την επικοινωνία. Είναι ο καλύτερος τρόπος να διδάξεις τα παιδιά ευγένεια και όχι υποχωρητικότητα και υποταγή. Στο μάθημα της γυμναστικής θα έδινα την εναλλακτική για μαθήματα αυτοάμυνας. Θα ήθελα να υπάρχει κι ένα μάθημα για πρώτες βοήθειες. Καλό θα ήταν να υπάρχει κι ένα μάθημα για την διαχείριση των χρημάτων, δηλαδή το μάθημα οικιακής οικονομίας να μην περιορίζεται μόνο στο ράψιμο και το κέντημα. Πολύ σημαντική θεωρώ επίσης την διατροφή. Όσο πιο ευαισθητοποιημένα είναι τα παιδιά πάνω στον τομέα αυτόν, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να δημιουργούνται φαινόμενα παχυσαρκίας κάτι που είναι πολύ σύγχρονο σε αυτές τις ηλικίες στη χώρα μας. Θα ήθελα να υπάρχει επίσης και ένα μάθημα για το γάμο. Εδώ χρησιμοποιώ την λέξη «γάμο» με την γενική έννοια. Στην ουσία είναι ένα μάθημα πάνω στη δημιουργία συντροφικών σχέσεων και σχέσεων συμβίωσης. Τέλος, θα μου άρεσε να έχουν οι μαθητές τη δυνατότητα να μάθουν και κάποιο μουσικό όργανο ώστε να καλλιεργήσουν και το συναισθηματικό κομμάτι του εγκε-

ματα που ανέφερα πιο πάνω οδηγούν σε αυτογνωσία. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος η αυτογνωσία να γίνεται αυτοσκοπός.

Απαράδεκτο Linked in

Δεν θυμάμαι πώς έγινε. Κάποια στιγμή βρέθηκα σ' ένα δίκτυο επαγγελματικής δικτύωσης στο Internet που ονομάζεται **Linked In**. Για να γράφτηκα θα πει ότι κάτι ενδιαφέρον πρέπει να βρήκα. Ίσως η σκέψη ότι θα μπορώ ν' ανταλλάσω ιδέες και απόψεις με συναδέλφους και παρεμφερή επαγγέλματα να μου φάνηκε ενδιαφέρονσα. Επειδή όμως δεν είμαι πολύ του... facebook έκανα την εγγραφή και άφησα το πράγμα εκεί.

Άρχισα όμως να λαμβάνω καθημερινά στο email μου προσκλήσεις της μορφής «Γιώργο, σε παρακαλώ, συμπεριλάβέ με στο δίκτυό σου». Τους περισσότερους δεν τους ήξερα. Όμως, γιατί να τους χαλάσω το χατήρι; Τι μου κοστίζει; Γιατί να πικράνω έναν άνθρωπο απορρίπτοντας μια τόσο ευγενική πρόσκληση; Κι αν είναι αναγνώστης των βιβλίων μου;

Υπήρξαν φορές που η συχνότητα των προσκλήσεων ήταν τόση, που έψαχνα να βρω τρόπο ν' «αποδράσω» από αυτό τον μπελά. Όσο περισσότερους αποδεχόμουν, τόσο περισσότερες προσκλήσεις δεχόμουν. Εντάξει. Είμαι κάπως γνωστός, αλλά οι προσκλήσεις ήταν σαν να ήμουν... γνωστότερος. Τελικά, σήμερα κατάλαβα την παγίδα. Για να την καταλάβεις θα σου διηγηθώ μια άσχετη ιστορία:

Κάνεις ένα πάρτι στο σπίτι σου. Ανάμεσα στους καλεσμένους σου, είναι ένα ντροπαλός αλλά εμφανίσιμος φίλος σου καθώς και η εμφανίσιμη αλλά ντροπαλή γειτόνισά σου του 2ου ορόφου. Τους βλέπεις, που κάθονται ο ένας στη μια γωνία, κι ο άλλος στην άλλη κι αποφασίζεις να δράσεις: Πηγαίνεις πρώτα στον φίλο σου.

- Την κοπέλα με το άσπρο φόρεμα την έχεις προσέξει;
- Τώρα; Εδώ και ώρα.
- Πιο πριν με ρώταγε για σένα. (Ψέμματα).
- Για μένα; Γιατί;
- Ξέρω γω; Με ρώτησε τι μου είσαι και τι



στα λατινικά και τ' αρχαία ελληνικά;

Με αφορμή αυτές τις εξελίξεις, κάθισα να σκεφτώ αν ήμουν υπουργός παιδείας ποια είναι μερικά μαθήματα που θα ήθελα να διδάσκονται τα παιδιά στις τάξεις του λυκείου. Δεν θα προσπαθήσω να βάλω τα μαθήματα αυτά σε κάποια σειρά προτεραιότητας. Απλά θα ήθελα να συμπεριλαμβάνονται στην ύλη.

φάλου. Οποιοδήποτε όργανο, ακόμα και τουμπερλέκι.

Αυτά είναι μαθήματα που πιστεύω πως, αν τα είχα διδαχθεί με σωστό τρόπο στο λύκειο, ίσως η μετέπειτα ζωή μου να ήταν πιο εύκολη. Πριν κλείσω αυτό το άρθρο, μου κάνει εντύπωση που δεν έχω συμπεριλάβει κάποιο μάθημα γύρω από την αυτογνωσία. Όμως, πιστεύω πως αρκετά από τα μαθή-

κάνεις. Στο τέλος μου είπε ότι έχεις πολύ ευγενική φυσιογνωμία.

Στη συνέχεια πηγαίνεις στη γειτονισσα (που δεν σε είχε δει να συζητάς μαζί του). Αφού πείτε δυο τρεις κουβέντες μπαίνεις στο θέμα.

- Το τύπο με το καφέ μπλουζάκι τον έχεις προσέξει;

- Ποιον; Αυτόν με τα γυαλιά;

- Ναι. Είναι εξαιρετικό παιδί. Είμαστε χρόνια φίλοι.

- Και γιατί κάθεται μόνος του; Δεν γνωρίζεις κανέναν;

- Γνωρίζει αρκετούς αλλά είναι εκλεκτικός. Μάλιστα μου είπε ότι η παρουσία σου προσθέτει φινέτσα στο πάρτι.

Και συνεχίζεις κανονικά να διασκεδάεις με τους άλλους. Έχεις προκαλέσει όμως το ενδιαφέρον δύο ανθρώπων για κάποιον που τους ήταν αδιάφορος.

Κάτι ανάλογο πρέπει να κάνουν στο **Linked in**. Λαμβάνω από σένα μια πρόσκληση που δεν την έχεις στείλει εσύ, αλλά τη στέλνει το Linked in εκ μέρους σου, χωρίς όμως να έχεις ερωτηθεί! Σε αποδέχομαι. Αντί να λάβεις επιβεβαίωση ότι είμαστε δικτυωμένοι, λαμβάνεις αυτή τη φορά πρόσκληση από μένα, χωρίς να γνωρίζω ότι την έστειλα!

Κάτι δεν πάει καλά με την όλη ιστορία. Βέβαια, ποιος ξέρει αν σ' εκείνα τα ACCEPT, που πατάμε αβασάνιστα, υπάρχουν όροι που καλύπτουν νομικά το Linked in. Όπως και να 'χει το πράγμα το μόνο που μ' ενδιέφερε είναι πώς να βγω από αυτό το δίκτυο. Έβαλα λοιπόν τον κομπιουτερά φίλο μου το Μάνο και με ξεκόλλησε από εκεί μέσα. Πάντως, θα εξακολουθεί να παραμένει το ερώτημα: Πόσο νόμιμο είναι αυτό που κάνουν;

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Τον ερχόμενο Νοέμβριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ψυχογιός ένα νέο και πολύ επίκαιρο βιβλίο μου με τίτλο **Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ**. Ασχολείται με την ψυχολογική σχέση που έχουμε με το χρήμα καθώς και με την οικονομική μας συμπεριφορά. Θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν βιβλίο ψυχο-οικονομικής αυτογνωσίας. Πιο αναλυτικά θα μιλήσουμε στο επόμενο τεύχος.

Συνεδρίες μέσω Skype
Πληροφορίες
pinteris@hotmail.com

Πληθωρισμός και μαγκιά

Τον Οκτώβριο του 1981, σαν πολλοί άλλοι Έλληνες είχα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ του Αντρέα. Την εποχή εκείνη συνθήματα όπως το «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» ή το «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» δεν μου έλεγαν τίποτα. Εκείνο που μ' έκανε και τον ψηφισα, είναι μια φράση που είχε πει στους Αμερικάνους σε σχέση με την Τουρκία, με την οποία συμφωνώ ακόμα: «Δεν μπορούμε ν' ανήκουμε σε μια συμμαχία, που δεν εγγυάται τα ανατολικά σύνορά μας». Έτσι, τα λίγα πρώτα χρόνια που ήταν στην εξουσία, στην εξωτερική πολιτική ήταν ...ζόρικοι.

Ένα βράδυ ένας (εντελώς) Πασοκτζής φίλος μου με προσκάλεσε να παρακολουθήσω μια ομιλία που έκανε στο Βύρωνα ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. (Αν θυμάμαι καλά τον λέγαν Κουναλάκη). Από εκείνη την ομιλία μου έμεινε μια κουβέντα: «Κάθε φορά που ο Αντρέας λέει ένα ΟΧΙ στο ΝΑΤΟ η μπίρα ανεβαίνει ένα τάλιρο». Και στη πρώτη φάση ο Αντρέας έλεγε πολλά «όχι». Έτσι κάθε λίγο και λιγάκι η τιμή της μπίρας και όλων των αγαθών ανέβαινε. Αυτό ση-

μαίνει πως ο «τσαμπουκάς» από μια μικρή χώρα στη διεθνή σκηνή κοστίζει. Το ερώτημα είναι «πόσο κόστισε»; Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει τα ποσοστά του πληθωρισμού στις, τότε, 14 χώρες της Ε.Ε.

Όπως βλέπουμε, το 1998 η Γαλλία και η Σουηδία είχαν τον χαμηλότερο πληθωρισμό ο οποίος βρίσκεται στο 0,5, δηλαδή αύξηση των τιμών κατά ένα 37-38%. Εμείς είμαστε στο 4,7. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι το 1998 ο πληθωρισμός στη χώρα μας έφτασε στο 680%! Φυσικά, δεν θ' αποδώσουμε όλη αυτή την αύξηση μόνο στην εξωτερική πολιτική του Αντρέα. (Υπήρχε και η ...εσωτερική πολιτική). Άλλωστε πέθανε το 1996. Μεταξύ 1981 και 1998 εκτός από τον Αντρέα μας κυβέρνησαν και ο Κ. Μητσοτάκης και ο Κ. Σημίτης.

Το θέμα είναι ότι ο τσαμπουκάς στη διεθνή σκηνή κοστίζει. Αν το γνώριζαν αυτοί Τσίπρας, Καμμένος και Βαρουφάκης (που έμπαινε στην Ευρωβουλή με τα πουκάμισα έξω και τα χέρια στις τσέπες) ίσως να είχαμε γλιτώσει τα παραπανίσια 100 με 300 δις που υπολογίζεται από τους Ευρωπαίους ότι μας κόστισε αυτή η ...μαγκιά.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998



Πρωτογενής πηγή: Μηνιαίο δελτίο της Κοινοτικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Από τον Σεπτέμβρη
θα δημοσιεύονται άρθρα μου
στην ιστοσελίδα
ΨΥΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Ίσως δημοσιευτούν και αποσπάσματα από μεταφράσεις μου.

COOLMATTERTECHS
Μάνος Καραντουμάνης
Υποστήριξη Υπολογιστών
210 422 5065
210 422 6665
6931 251 421