



Φεβρουάριος  
2017

Τηλ: 210-96 52 336  
pinteris@hotmail.com

# Η Εφημεριδούλα

Τεύχος 231 Χρόνος 31ος

Εκδότης: Γιώργος Πινιότης, Ph.D. Ψυχολόγος - Συγγραφέας

## «Δημοκρατική» Δικτατορία

- Γιατί ρε παιδιά δεν μας εκδίδετε τους 8 τρομοκράτες στην Τουρκία;
- Διότι το ανώτατο εθνικό δικαστήριο έκρινε πως στην Τουρκία κινδυνεύουν, κύριε Ερντογάν.
- Σαχλαμάρες. Η απόφαση ήταν καθαρά πολιτική.
- Τι εννοείτε μ' αυτό καλέ;
- Αν η κυβέρνηση σας ήθελε, θα τους εξέδιδε.
- Και πώς θα μπορούσε να το κάνει αυτό;
- Θα διέτασσε το δικαστήριο να τους κηρύξει «τρομοκράτες».

Δηλαδή, η Τουρκική κυβέρνηση μας κρίνει εξ ιδίων: Στη χώρα τους, που η δικαιοσύνη είναι εντελώς χειραγωγημένη, μια τέτοια παρέμβαση θεωρείται «απλή και ευνόητη». Αν όμως κρίνουμε από την απόφαση του Συμβουλίου Της Επικρατείας για το «νόμο Παπά», στη χώρα μας η δικαιοσύνη εξακολουθεί να είναι ανεξάρτητη. (Τουλάχιστον σ' αυτό το επίπεδο. Για τα πιο κάτω επίπεδα της δικαιοσύνης είμαι επιφυλακτικός).

Παρατηρώντας τις κινήσεις του Ερντογάν από το πραξικόπημα και πέρα, διαπιστώνω ότι εμφανίζεται ένα νέο είδος πολιτεύματος: Η «Δημοκρατική» Δικτατορία. Ο λόγος που το ονομάζω «νέο είδος» είναι διότι, μέχρι τώρα στην ιστορία, όλοι οι δικτάτορες είχαν καταλάβει την εξουσία με κάποια μορφή βίας. Από

κει και πέρα, η δικτατορική διακυβέρνηση είναι φυσικό επακόλουθο.

Στη «Δημοκρατική» Δικτατορία τα πράγματα είναι διαφορετικά: Εδώ, ο νυν δικτάτορας ήρθε στην εξουσία ειρηνικά. Εκμεταλλευόμενος όμως το πραξικόπημα άρχισε να κυβερνά καταργώντας κάθε έννοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Έχει καταδιώξει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δημοσιογράφους, δικαστές, στρατιωτικούς, δημόσιους υπάλληλους και βάλε. Οι περισσότεροι μάλιστα ήταν σε νευραλγικές θέσεις με αποτέλεσμα η Τουρκία να έχει ξεχαρβαλωθεί. Άσε που τώρα μεθοδεύει τα πράγματα ώστε να καταλήξει «ισόβιος πρόεδρος» κοινώς Σουλτάνος.

Μια νέα απόπειρα «Δημοκρατικής» Δικτατορίας διαφαίνεται και από τις κινήσεις του νέου προέδρου των Η.Π.Α., αν κρίνουμε από τα πρώτα διατάγματά του: Κατάργηση του Obama Care, απειλή οικονομικού πολέμου με την Κίνα, αποχώρηση από τους διεθνείς οργανισμούς για την προστασία του πλανήτη, ανέγερση τείχους με το Μεξικό και απαγόρευση εισόδου σε όλους τους υπηκόους 7 Ισλαμικών χωρών, χωρίς να ληφθούν καθόλου υπόψιν οι αρνητικές συνέπειες που θα έχει αυτό, στις ίδιες τις Η.Π.Α.

Ένα άλλο κοινό στοιχείο που έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν είναι η έμφαση στο θρησκευτικό συναίσθημα. Ο Τραμπ για παράδειγμα, θεωρεί ευπρόσδεκτους τους πρόσφυγες από τη Συρία, αρκεί να είναι Χρι-

στιανοί. (Κάτι από Σταυροφορίες που θυμίζει αυτό).

Ένα ακόμα κοινό στοιχείο ανάμεσα σε Τραμπ και Ερντογάν είναι ότι διορίζουν γαμπρούς και μπατζανάκηδες σε υπουργικές και άλλες θέσεις κλειδιά. (Καλά, σ' αυτό εμείς είμαστε πρώτοι...).

Όμως, πιστεύω ότι η «Δημοκρατική» Δικτατορία μπορεί να επιβληθεί μόνον σε χώρες σαν την Τουρκία (ή τη δική μας...). Στις Η.Π.Α. το είδος δεν θα ευδοκιμήσει.

Από το 1776 μέχρι σήμερα πέρασαν πολλοί τυφώνες πάνω από την Αμερική. Ο Εμφύλιος, η ποταπαγόρευση, οι γκάνκστερς, δύο Παγκόσμιοι πόλεμοι και πολλά άλλα. Υπάρχουν όμως κάποιοι θεσμοί του Αμερικανικού κράτους που παραμένουν αλώβητοι μέσα στους αιώνες. Ονομάζονται checks (έλεγχοι) and balances (ισορροπίες). Είναι οι θεσμοί μέσω των οποίων το κογκρέσο εγκάλεσε τους προέδρους Andrew Johnson και Bill Clinton ενώ στη συνέχεια αθώωθηκαν από τη Γερουσία. Οι ίδιοι θεσμοί υποχρέωσαν τον πρόεδρο Richard Nixon να παραιτηθεί για να μην τον καθαιρέσουν.

Ήδη το σύστημα των checks and balances έχει ενεργοποιηθεί. Δύο δικαστές προσέβαλαν το διάταγμα για την απαγόρευση εισόδου στους πρόσφυγες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες του FBI και της CIA για την προεκλογική δραστηριότητα του Τραμπ στο διαδίκτυο κι εκεί

δεν υπάρχουν «κουμπαριές» και τέτοια. Αν ο άνθρωπος συνεχίσει του επόμενους μήνες όπως ξεκίνησε την πρώτη εβδομάδα, είναι ζητήμα αν το σύστημα των checks and balances θα τον αντέξει έστω κι ένα εξάμηνο.

### **Βοήθεια για Υπολογιστές COOLMATTERTECHS**

**Μάνος Καραντουμάνης**

**210 422 5065**

**210 422 6665**

**6931 251 421**

### **Το τηλεκοντρόλ**

Εδώ και μερικούς μήνες κάνω μια σκέψη. Τη σκέψη αυτή την κάνω συνήθως στη διάρκεια μιας συνεδρίας με κάποιον που σκέφτεται, μετά από πολλά χρόνια σχέσης ή γάμου να χωρίσει. Η σκέψη: Έχω, λέει, συνδέσει τη διπλανή πολυθρόνα μ' ένα τηλεκοντρόλ το οποίο έχω κρυμμένο δίπλα μου και όταν το πατάω η πολυθρόνα αρχίζει να μετακινείται.

Η Σοφία συζεί 10 χρόνια με το Μιχάλη που είναι χωρισμένος κι έχει δύο μεγάλα παιδιά τα οποία ζούνε στο εξωτερικό, και δεν έχει καμία πρόθεση να ...επαναλάβει το έργο. Μέχρι πριν λίγο καιρό, αυτό δεν την ενοχλούσε. Προχθές όμως που γιόρτασε τα 38 της με φίλες, τής ξύπνησε το άγχος τεκνοποίησης.

Βέβαια, εκτός από το Μιχάλη, η Σοφία έχει εδώ και 2 χρόνια σποραδικές ...επαφές και με τον Περικλή. Νεότερος του Μιχάλη ο Περικλής, τού προσφέρει μια «εξωτερική βοήθεια» την οποία δεν γνωρίζω αν ο Μιχάλης πραγματικά χρειάζεται.

Με τη Σοφία συναντιόμαστε τακτικά τους τελευταίους μήνες. Έχει

αρχίσει να μου λέει για το άγχος που την έπιασε με την τεκνοποίηση. Πάνω κει μου έρχεται η σκέψη του τηλεκοντρόλ. Φαντάσου την έξης σκηνή:

- Δεν πάει άλλο. Πρέπει να τελειώσω με αυτή την υπόθεση!

- Με ποια απ' τις δύο;

- Με το Μιχάλη. Εγώ αυτό που θέλω...

Εκείνη τη στιγμή πατάω το τηλεκοντρόλ και η πολυθρόνα αρχίζει να κουνιέται. Της κόβεται η λαλιά. Σταματάω το τηλεκοντρόλ.

- Τι έγινε;

- Σαν τι να έγινε Σοφία;

- Μου φάνηκε ότι κουνιέται η πολυθρόνα.

- Περίεργο. (Κάνω το κορόιδο). Έλεγε λοιπόν...

- Αυτό που θέλω είναι να κάνω ένα παιδί, με ή χωρίς...

Ξαναπατάω το κουμπί. Πάλι της κόβεται η λαλιά. Αν είχα ένα τέτοιο μηχανήμα, θα της έλεγα:

- Πρόσεξε Σοφία ότι κάθε φορά που κουνιόταν η πολυθρόνα έχανε τα λόγια σου; Αυτό είναι φυσιολογικό να συμβεί μια και η πολυθρόνα ΣΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ. Όσο σε στηρίζει, μπορείς και μιλάς. Μόλις αρχίσει να κουνιέται σου κόβεται η λαλιά. Ε, λοιπόν η πολυθρόνα είναι ο Μιχάλης. Αλλιώς τα βιώνεις όσο κάθεται πάνω του κι αλλιώς αν η πολυθρόνα εξαφανιστεί και σκάσει ο ποπός σου στο πάτωμα.

Αυτά θα έλεγα της Σοφίας αν είχα το μηχανήμα. Τώρα που δεν το έχω περιορίστηκα να της πω «έχεις πέσει στην παγίδα της επικίνδυνης ισορροπίας. Ισορροπείς με το βόλεμα που έχεις δημιουργήσει ανάμεσα στο Μιχάλη και τον Περικλή».

**Γιώργος Πιντέρης, Ph. D**  
Ψυχολόγος



**ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ  
ΠΑΡΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ**

Ζήσε την πραγματικότητα  
και διώξε το άγχος και την κατάθλιψη



**Κάθε Τετάρτη 11-11.30 ακούτε**

**ζωντανά από το διαδίκτυο  
στο ραδιοφωνικό σταθμό**

**Κέντρο Καρδιάς 95**

**τη ζωντανή εκπομπή  
που κάνουμε με τη**

**Μαρίτα Μυρωνάκη.**

**Η εκπομπή επαναλαμβάνεται  
κάθε Σάββατο 11-11.30**

**Νίκος Δριμάλας**

Ωτορινολαρυγγολόγος

Κύπρου 15

Άνω Καλαμάκι

210-99 60 780

**Πρόσφατες Δραστηριότητες**

[https://www.facebook.com/pinteris/posts/10154367931912153?notif\\_t=like&notif\\_id=1485165133600941](https://www.facebook.com/pinteris/posts/10154367931912153?notif_t=like&notif_id=1485165133600941) για την τηλεοπτική μου συνέντευξη στις 8-1-2017.

Στο [pinteris.blogspot.com](http://pinteris.blogspot.com) συνεχίζω να δημοσιεύω ανέκδοτα έργα μου.