



Δεκέμβριος, 2019

Τηλ: 210-96 52 336
pinteris@hotmail.com

Η Εφημεριδούλα

Τεύχος 269 Χρόνος 33ος

Εκδότης: Γιώργος Πιντέρης, Ph.D. Ψυχολόγος - Συγγραφέας

Ο ξάδελφος Πέτρος ξαναχτυπά

Ο εξάδελφός μου Πέτρος, που ζει στην Αυστραλία, κάπου-κάπου μου στέλνει μερικά έξυπνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Μου δίνει χαρά να τα μεταφέρω στην Εφημεριδούλα.



Με τον Πέτρο τον περασμένο Αύγουστο στη Γλυφάδα

Δεν εκτιμάς αυτά που έχεις μέχρι να σου λείψουν. Ένα καλό παράδειγμα, το χαρτί τουαλέτας.

Σου πέφτει κάτι όταν είσαι νέος, σκύβεις και το σηκώνεις.

Όταν είσαι γέρος, σου πέφτει κάτι, το κοιτάξεις για λίγο και αναρωτιέσαι αν το χρειάζεσαι.

Ένας τρόπος ν' ανακαλύψεις αν είσαι γέρος, είναι να πέσεις μπροστά από πολύ κόσμο. Αν βάλουν τα γέλια, είσαι ακόμα νέος. Αν πανικοβληθούν κι αρχίσουν να τρέχουν προς το μέρος σου, είσαι γέρος.

Ανακάλυψα ότι είχε πολύ περισσότερη πλάκα να μεγαλώνεις στη δεκαετία του 60 από το να είσαι 60.

Αν αφού πιείς καφέ σε πονάει το μάτι σου, πρέπει να βγάλεις το κουτάλι απ' το φλυτζάνι.



Χριστούγεννα από Οκτώβριο και Πάσχα από Φεβρουάριο;

Από τότε που επέστειπα μόνιμα στην Ελλάδα από την Αμερική (1982), διαπίστωσα ότι ένα σωρό Αμερικάνικες συνήθειες, εμφανιζόντουσαν στη χώρα μας μερικά χρόνια μετά. Ένα καλό παράδειγμα, είναι τα χάμπουργκερ. Όσο ζούσα στην Αμερική, έβλεπα τις ουρές που έκαναν οι Αμερικάνοι όπου υπήρχε Ελληνικό φαγητό, και μου φαινόταν αδιανόητο ότι θα μπορούσε το χάμπουργκερ να συναγωνιστεί το σουβλάκι. Έπεσα έξω...

Από τότε που μπήκε στη ζωή μας το διαδίκτυο, κάθε συνήθεια που επικρατεί στην Αμερική μεταδίδεται σχεδόν ταυτόχρονα στην Ευρώπη και κατ' επέκταση, και στην Ελλάδα. Μια από τις συνήθειες αυτές είναι **τα πρόωρα Χριστούγεννα**. Θυμάμαι ότι το 1980, στην κωμόπολη που κατοικούσα οι στολισμοί ξεκινούσαν περίπου από τα μέσα του Νοέμβρη.

Αυτό που διαπιστώνω, είναι ότι φέτος τα Χριστούγεννα έφθασαν από ...τα μέσα του Οκτώβρη! Οι πρώτοι στολισμοί ξεκίνησαν πριν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου κι από κει και πέρα άρχισαν να αυξάνονται από εβδομάδα σ' εβδομάδα με γεωμετρική πρόοδο. Σήμερα που το γράφω αυτό είναι 25 Νοεμβρίου (της Αγίας Αικατερίνης). Τα Χριστούγεννα έχουν ήδη φθάσει. Όλα σχεδόν τα μαγαζιά είναι στολισμένα Χριστουγεννιάτικα. Μάλιστα έχουν ξεκινήσει και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Οι περισσότερες διαφημίσεις στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο είναι Χριστουγεννιάτικες. Στη γειτονιά μας, ένας έχει βάλει φωτάκια από τις αρχές του μήνα! Στο Facebook, λαμβάνω Χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες εδώ και δύο εβδομάδες! Όλα αυτά έχουν ένα κόστος: Χάνεται η αίσθηση που δημιουργούν οι μέρες των Χριστουγέννων διότι δημιουργείται **εθισμός**. Τα ερεθίσμα-

τα είναι επαναλαμβανόμενα ή εναλλασσόμενα. Ένα επαναλαμβανόμενο ερέθισμα, παύει να τραβάει την προσοχή μας. Για παράδειγμα, τώρα που διαβάζεις αυτό το κείμενο, κατά πάσα πιθανότητα κάθεται. Το κάθισμα είναι ένα επαναλαμβανόμενο ερέθισμα. Συνεπώς δεν του δίνεις καμία σημασία (εκτός αν αρχίσει να κουνιέται)...

Κάτι ανάλογο γίνεται και με τα Χριστουγεννιάτικα ερεθίσματα. Όταν ξεκινάνε στις αρχές του Νοέμβρη και αυξάνονται σταδιακά για 45 μέρες, όταν φτάνει η 25η Δεκεμβρίου δεν είναι δυνατόν να μας δημιουργούν την αίσθηση που μας δημιουργούσαν 10 χρόνια πριν. Άσε που μέχρι τότε, οι περισσότεροι έχουν μπουχτίσει ν' ακούν συνέχεια τα ίδια Χριστουγεννιάτικα



τραγούδια από μαγαζί σε μαγαζί.

Ευτυχώς, που οι Αμερικάνοι δεν έχουν Ορθόδοξο Πάσχα. Αλλιώς θα σουβλίζαμε αρνιά από το Φλεβάρη... Θα μου πεις «μα είναι το θέμα της νηστείας». Σιγά που θα υπολόγιζαν οι πολυεθνικές εταιρείες του μάρκετινγκ και της διαφήμισης, «λεπτομέρειες» όπως η νηστεία. Αυτοί είναι οι περισσότεροι άθεοι. Αλλά ακόμα κι αν δεν είναι άθεοι, γι' αυτούς η γέννηση του Χριστού είναι **το οικονομικό κέρδος** που θα βγει τις μέρες αυτές. Όλα τ' άλλα είναι λεπτομέρειες.

Η «προοδευτική» παράταξη

Όπως κάθε άλλος Έλληνας, σαν εθνικές επετείες, γνωρίζω από παιδί την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου. Από το 1973 και πέρα προστέθηκε και η επέτειος του Πολυτεχνείου. Δεν ξέρω αν έχει την αίγλη των άλλων δύο, αλλά σίγουρα είναι μια επέτειος για τον κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Από το 1974 και πέρα και για 44 χρόνια, τη 17η Νοεμβρίου έτσι την ήξερα: Μια επέτειος για τη Δημοκρατία.

Αυτή τη χρονιά, πληροφορούμαι από την τωρινή αντιπολίτευση ότι η επέτειος δεν ήταν για τη Δημοκρατία, αλλά ήταν μια μαζική διαμαρτυρία για την ... αποτυχία της κυβέρνησης. Πότε πρόλαβε και απέτυχε; Δεν έχει κλείσει ούτε 5 μήνες! Και «απέτυχε» για ποιους;

Αυτό που εγώ θυμάμαι, είναι ότι στον 6ο μήνα

της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το πλοίο «Ελλάς» το είχαν ήδη βουλιάξει, και το επόμενα 3,5 χρόνια τρέχανε να το ...ανεγκύσουν, κάνοντας **τα ακριβώς αντίθετα** από εκείνα που διατυμπάνιζαν προκειμένου να πάρουν την εξουσία. Να τους αναγνωρίσω ότι τελικά κατάφεραν να το ανεγκύσουν; Ναι, αλλά σε τι κατάσταση; Ήταν αυτό το πλοίο σε θέση να πλευσει ξανά;

Δεν πρόλαβε να περάσει ένας μήνας από τις εκλογές, και οι «προοδευτικές» παρατάξεις άρχισαν την επίθεση στη «συντηρητική» κυβέρνηση της δεξιάς. Από την «προοδευτική» παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, προηγούνται το ΠΑΣΟΚ (τόρα ΚΙΝΑΛ) και το ΚΚΕ (εδώ να δεις προοδευτισμό).

Στην πραγματικότητα και τα τρία αυτά κόμματα είναι το άκρον άωτον του συντηρητισμού. Το μόνο «προοδευτικό» που διαθέτουν είναι η τα-

μπέλλα. Αν τους κρίνεις από τις πράξεις τους όμως, τα πράγματα αλλάζουν. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, την ψήφο των ομογενών: Η ιδέα είναι, για να μην υποχρεώνονται οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό να τρέχουν στις πόλεις που υπάρχει Προξενείο ή να έρχονται στην Ελλάδα για να ψηφίσουν να μπορούν να ψηφίσουν από εκεί που βρίσκονται ψηφιακά. Αυτό, η «προοδευτική» παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ το θεωρεί ανασφαλές και επικίνδυνο.

Όλοι γνωρίζουμε το θεσμό το Web - Banking. Καθημερινά γίνονται συναλλαγές δισεκατομμυρίων (αν όχι τρις) από εταιρείες, οργανισμούς και ιδιώτες (ακόμα και Συριζαίους) με αυτή τη μέθοδο. Η Εσθονία έχει καθιερώσει την ψηφιακή ψήφο από το 2005.

Όμως, όταν πρόκειται για εθνικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εμπιστεύεται την ψηφιακή ψήφο. Έτσι, προκειμένου να δώσει ψήφο στήριξης, βάζει τόσα εμπόδια, που οι περισσότεροι ομογενείς θ' αποθαρρυνθούν από το να μπουν στον κόπο να πάνε να ψηφίσουν. Μια και για να περάσει αυτή η ρύθμιση ήθελε 200 ψήφους, η κυβέρνηση στάθηκε προς την άλλη «προοδευτική» παράταξη, το ΚΚΕ. Έτσι, το ΚΚΕ του 5% βρίσκεται σε θέση ρυθμιστή των πραγμάτων. Και, βάλει τους Κομμουνιστές σε ρόλο ρυθμιστή και θα ...χορέψεις Καλαματιανό.

Το κόμμα αυτό απαρτίζεται από βουλευτές που έχουν όλοι κάποια κοινά χαρακτηριστικά: Είναι στενοκέφαλοι και παράλληλα ευφράδεις. Για όλα μιλάνε σαν να γνωρίζουν κάτι παραπάνω από τους άλλους. Παράλληλα δεν ξέρουν ν' ακούν. Ένα καλό παράδειγμα είναι η κ. Κανέλλη: Ή μιλάει ή όταν της μιλάνε δεν ακούει, αλλά σκέφτεται πώς θ' απαντήσει.

Το ΚΚΕ είναι ένα από τα απολιθωμένα τέρατα της, πάλαι ποτέ, πανίσχυρης Σοβιετικής Ένωσης. Ένα μεγάλο καράβι, σαν τον Τιτανικό, το οποίο κάποια μέρα βούλιαξε αυτόνδρο. Ένα μόρφωμα από 13 ετερόκλητες χώρες που κατέκτησε η Ρωσία μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο χωρίς να δώσει καμία μάχη για να τις κατακτήσει. Η πλάκα είναι ότι τις είχε βαφτίσει και «δημοκρατίες» ενώ στην πραγματικότητα ήταν δικτατορίες, και μάλιστα δικτατορίες κατοχής, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν ανύπαρκτα. Μάλιστα, ακόμα και σήμερα, στα γραφεία ορισμένων στελεχών του κόμματος κρέμεται η

εικόνα το Στάλιν. Μιλάμε για πολύ «προοδευτική» παράταξη. Τέλος, μετά από πολλές συζητήσεις το ΚΚΕ έδωσε την συγκατάθεσή του για να μείνει εκτεθιμένος απέναντι στους ομογενείς ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ήταν το ΠΑΣΟΚ προοδευτική παράταξη; Το 1980 μπορεί να ήταν. Από το 1986 και πέρα, προκειμένου να συντηρήσει τις «κατακτήσεις» του έγινε συντηρητικό. Να συντηρήσει τι; Τις χιλιάδες διορισμούς και την αφαίμαξη του κράτους από τις «προοδευτικές» κλαδικές, και τους εργατοπατέρες, που σχεδόν όλοι, στην πορεία γινόντουσαν υπουργοί (π.χ. Πρωτόπαπας). Και κάτι που γνωρίζουν λίγοι:

Το 1998 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείτο από 14 χώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat εκείνης της χρονιάς, ενώ η Γαλλία και η Σουηδία είχαν σε μια κλίμακα του 5, μέσα σε 12 χρόνια, έναν πληθωρισμό κοντά στο 0,5, η Πορτογαλία 2,2 και η Ιρλανδία 2,9 η Ελλάδα είχε 4,7! Ποιος κυβερνούσε τότε; Η «προοδευτική» παράταξη.

Εδώ εκτός από «προοδευτισμό» έχουμε και **οικογενεοκρατία τριών γενεών**: Ο παππούς, Γεώργιος Παπανδρέου (ακόμα τον αποκαλούν «πατέρα της Δημοκρατίας») πούλησε την αριστερά λέγοντας «πιστεύουμε στη Δημοκρατία» και στη συνέχεια ακολούθησε ...η Μακρόνησος. Γι' αυτό και οι οπαδοί της τότε αριστεράς τον αποκαλούσαν «παπατζή». Ο υιός, Ανδρέας Παπανδρέου (ακόμα τον εκθειάζουν μερικοί) είπε «Τσοβόλα δώστα όλα» με αποτέλεσμα η τρομερή αύξηση του πληθωρισμού σε 12 χρόνια. (Αυτό έγινε αισθητό όταν μπήκαμε στην Ευρωζώνη και «ανακαλύψαμε» την οικονομική αναλογία Γερμανικού Μάρκου και Δραχμής). Και η ζημιά δεν ήταν μόνο αυτή. Το κράτος μετετέτραπη, σ' ένα πράσινο γραφειοκρατικό τέρας που κράτησε για πολλά χρόνια και που τα υπολείμματά του είναι ακόμα αισθητά. Ακολούθησε ο εγγονός, Γεώργιος Α. Παπανδρέου, ο οποίος κατέκτησε την εξουσία με το «λεφτά υπάρχουν» και στη συνέχεια ...ξέχασε ότι είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας, τα φόρτωσε στον κόκορα κι έλειπε συνέχεια σαν ...πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.

Και πάμε στην επόμενη «προοδευτική» παράταξη: Τον ΣΥΡΙΖΑ. Τους ακούγαμε πριν έρθουν στην εξουσία. Ο Τσίπρας, με δυο λόγια έλεγε (μιμούμενος και την ομιλία του Αντρέα): «Το 'λεφτά υπάρχουν' του Γιωργάκη δεν ήταν τίποτα! Υπάρχουν πολύ περισσότερα από μόνον λεφτά».

Αποτέλεσμα: Έκλεισαν χιλιάδες επιχειρήσεις σαν αποτέλεσμα των capital controls, οι τράπεζες άρχισαν να κατάσχουν σπίτια («κανένα σπίτι

τι στα χέρια τραπεζίτη») και οι συντάξεις κόπηκαν σχεδόν στο μισό. Όσο για «πρόοδο»;

- Να βάλουμε ανεμογεννήτριες;
- Όχι, διότι θα ενοχληθεί το πουλί Κορμοράνος.
- Να κάνουμε εξορύξεις στις Σκουριές;
- Όχι, διότι θα καταστραφεί το περιβάλλον.
- Να ξεκινήσουμε τα έργα στο Ελληνικό.
- Όχι, διότι είναι αρχαιολογικός χώρος και κάποτε ήταν δασική περιοχή.

Παράλληλα, το ένα και μοναδικό κριτήριο για κατέχει κάποιος μια σημαντική δημόσια θέση ήταν το ίδιο με του ΠΑΣΟΚ: Να είναι «μημέτερος» κι ό,τι να 'ναι. Έτσι το νοσοκομείο της Σαντορίνης το διοικούσε ένα πρώην ιδιοκτήτης βουλκανιζατέρ. Ο πρώτος υπουργός προστασίας του πολίτη (Τόσκας) μας έλεγε πως, αν μπουκάρει στο σπίτι μας διαρρήκτης, να κάνουμε ...τον ψόφιο κοριό. Οι αρχηγοί της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στο Μάτι, έλεγαν ότι όλα έγιναν σωστά και αποδείχτηκαν εντελώς άχρηστοι.

Και τα τρία αυτά κόμματα, ενώ τα πλοία τους βούλιαξαν, τώρα μας κάνουν «προοδευτικά» μαθήματα πώς να ευθυγραμμίζουμε τις καρέκλες πάνω στον Τιτανικό. Έχω κυριολεκτικά μπουχτίσει από τόση πρόοδο. Καιρός για λίγο «συντηρητισμό» μας και αλλάζει τίποτα σ' αυτή τη χώρα.

Skype
(εκτός Αττικής)
Πληροφορίες
pinteris@hotmail.com

Η ιστοσελίδα μας
www.pinteris.gr
καθώς και η *Εφημεριδούλα*
από τον Ιανουάριο του 2020
αλλάζουν μορφή.
Η *Εφημεριδούλα* στην ηλεκτρονική έκδοσή
θα περιέχει περισσότερες σελίδες
απ' ό,τι στην έντυπη.

7ος χρόνος !
Κάθε Τετάρτη 11-11.30
ακούτε ζωντανά από το διαδίκτυο
στο ραδιοφωνικό σταθμό
Κέντρο Καρδιάς 95
την εκπομπή
«Χαβαλές & Επιστήμη»
που κάνουμε
με τη Μαρίτα Μυρωνάκη.
Η εκπομπή επαναλαμβάνεται
κάθε Σάββατο 11-11.30

Στο www.pinteris.gr
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(Δείτε το trailer)

To Site

www.pinteris.gr

σχεδιάστηκε και υποστηρίζεται από

ProgressNet[®]



- ▶ Κατασκευή ιστοσελίδων & e-shop
- ▶ Ανάπτυξη Web - Mobile εφαρμογών
- ▶ Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

www.progressnet.gr 211 18 28 724

COOLMATTERTECHS

Υποστήριξη Υπολογιστών

210 422 5065

210 422 6665

6931 251 421