



Η Εφημεριδούλα

Νοέμβριος 2021

Τεύχος 303 35ος χρόνος

pinteris@hotmail.com

210 - 96 52 336

Εκδότης: Γιώργος Πιντέρης, Ph.D. Ψυχολόγος - Συγγραφέας

Ευρωπαϊκός στρατός και Τουρκία

Στις 14 Οκτωβρίου 2021 η Ελλάδα υπέγραψε μια στρατιωτική συμφωνία πενταετούς διάρκειας με τις Η.Π.Α. στην οποία για πρώτη φορά έχει διατυπωθεί γραπτώς η δέσμευση των Η.Π.Α. να μας συνδράμουν στην περίπτωση που υποστούμε επίθεση από την Τουρκία. Μέχρι τώρα, το μόνο που μας έδιναν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ήταν μια γενική και αόριστη μεσολάβηση στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Η τωρινή τοποθέτηση των Η.Π.Α. είναι **κατηγορηματική και άνευ προηγουμένου**. Μάλιστα, φαίνεται πως

δα, θα είναι σα να επιτίθεται και στη Γαλλία με όλες τις φυσικές συνέπειες. Μάλιστα, τα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη βλέπουν αυτή τη συμμαχία σαν το προοίμιο για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού στρατού.

Αυτές οι ενέργειες, καθώς και οι στενές συνεργασίες μας με Αίγυπτο, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία και Εμιράτα δημιουργούν γύρω μας μια προστατευτική ομπρέλα η οποία ...κόβει το βήχα των Τούρκων, εκτός αν τα θεωρούν όλα αυτά ...μπλόφα και τα αμφισβητήσουν έμπρακτα.



στις προθέσεις τους είναι να δημιουργήσουν κάποια βάση σ' ένα από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πόσο θα μου άρεσε μια τέτοια βάση να ήταν σ' ένα από τα τρία ακριτικά μας νησιά, Σάμο, Χίο και Λέσβο. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι Τούρκοι διαμαρτύρονται που έχουμε στρατιωτικές και ναυτικές δυνάμεις σ' αυτά τα νησιά, ενώ ταυτόχρονα απέναντί τους έχουν συγκεντρώσει τεράστιες αποβατικές δυνάμεις. Αλήθεια, πού θα πάει η απαίτησή τους για αποστρατικοποίηση αν στηθεί μια Αμερικάνικη βάση σ' ένα από αυτά τα νησιά; Θα συνεχίσουν τον τσαμπουκά ή ...θα την κάνουνε γαργάρα.

Παράλληλα, πριν από δεκαπέντε μέρες περίπου υπογράψαμε μια συνθήκη συμμαχίας με τη Γαλλία. Και σ' αυτή τη συνθήκη, όπως και σ' εκείνη με τις Η.Π.Α. η διατύπωση είναι ...κουκιά μετρημένα: Αν η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλά-

Βέβαια, ο προβληματισμός μου είναι πρώτος, αλλά θα μου άρεσε ν' ακούσω κι άλλες απόψεις στο θέμα που θα θέσω παρακάτω. Άλλωστε, γι' αυτό στην Εφημεριδούλα υπάρχει «Η στήλη των αναγνωστών». Πάμε λοιπόν στο θέμα:

Σύμφωνα με αρκετούς πολιτικούς αναλυτές, με τους οποίους συμφωνώ, η Τουρκία θ' αποφύγει μια άμεση πρόκληση προς την Ελλάδα. Θα εκμεταλλευτεί τα όρια που θέτουν οι συμβάσεις που έχουμε κάνει με Γαλλία και Η.Π.Α. και θα στραφούν προς την Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα θ' αποπειραθούν να κηρύξουν τα κατεχόμενα σε κάποια μορφή Τουρκικού προτεκτοράτου και να επιβάλουν τη διχοτόμηση που επιθυμούν διακαώς. Το πρώτο ερώτημα είναι: Σε περίπτωση που παρενοχλούν καθημερινά την Κύπρο τι στάση θα κρατήσουμε εμείς; Τι στάση θα κρατήσει η Γαλλία και τι οι Η.Π.Α. ;

Το δεύτερο, και πιο σημαντικό, ερώτημα είναι: Αν δημιουργηθεί ένας Ευρωπαϊκός στρατός, τι θα γίνει με τα κατεχόμενα; Η Κύπρος είναι μέλος της Ε.Ε. και ένα τμήμα της είναι στρατιωτικά κατεχόμενο από την Τουρκία, δηλαδή από ένα μη Ευρωπαϊκό κράτος. Τι θ' αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες; Θ' ανεχθούν την ύπαρξη αυτού του καθεστώτος και ο Ευρωπαϊκός στρατός θα περιοριστεί να φυλάει τα σύνορα από τους ...μετανάστες;

Η άποψή μου είναι: Από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί ένας Ευρωπαϊκός στρατός ικανός να λειτουργήσει αποτελεσματικά, θα πρέπει να τεθεί στους Τούρκους τελεσίγραφο:

- Μέχρι την τάδε ημερομηνία (κάποιους μήνες υποθέτω) τα μαζεύετε και φεύγετε.
- Κι αν δεν φύγουμε μπρε;
- Θα σας κάνουμε ντα.

Βέβαια, σε μια τέτοια περίπτωση, και αν μέχρι τότε η Τουρκία εξακολουθεί να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δημιουργείται ένα πολιτικό μπλέξιμο: Η Τουρκία δεν είναι μέλος της Ε.Ε. οπότε αν ο Ευρωπαϊκός στρατός της επιτεθεί η επίθεση αυτή είναι «νόμιμη». Από την άλλη όμως, η Τουρκία είναι και μέλος του ΝΑΤΟ όπως και τα περισσότερα κράτη της Ε.Ε. Η επίθεση ενός κράτους - μέλους του ΝΑΤΟ σ' ένα άλλο κράτος - μέλος είναι αδιανόητη διότι αντιβαίνει με αυτή καθαυτή την ύπαρξη της συμμαχίας!

Τι γίνεται λοιπόν στην περίπτωση που η Ε.Ε. βρίσκεται στα πρόθυρα ένοπλης σύγκρουσης με την Τουρκία; Τι θέση θα πάρει το ΝΑΤΟ; Ας μη γελοιάσαστε. ΝΑΤΟ θα πει Η.Π.Α. Μην κοιτάς τώρα που τα συμφέροντά τους στρέφονται στον Ειρηνικό. Το ΝΑΤΟ είναι δικό τους παιδί. Έτσι, στην πραγματικότητα το ερώτημα είναι: Στην περίπτωση που η Ε.Ε. βρίσκεται στα πρόθυρα ένοπλης σύγκρουσης με την Τουρκία τι θέση θα πάρουν οι Η.Π.Α. ;

Αυτό εξαρτάται από δύο παράγοντες: Ο πρώτος είναι ποιον θα έχουν πρόεδρο. Οι Αμερικάνοι μας έδειξαν ότι κατά καιρούς ψηφίζουν Nixon, Reagan πατέρα και υιό Bush και Trump!

Ο δεύτερος παράγοντας είναι τα τότε συμφέροντά τους. Μιας και η σύμβαση που υπογράψαμε μαζί τους έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε χρόνια, φαίνεται τα συμφέροντά τους είναι προς εμάς και κατ' επέκταση προς την Ε.Ε. Οπότε σε μια τέτοια περίπτωση θα δώσουν το πράσινο φως, ενώ ταυτόχρονα θα βάλουν τα νομικά τεχνοκρατικά τους «κεφάλια» να ...νομιμοποιήσουν την απόφαση. Βέβαια, ένας Trump τα ανατρέπει όλ' αυτά ως που να πεις «κίμινο».

COOLMATTERTECHS

Υποστήριξη Υπολογιστών

6931 251 421

Είμαστε αντιφατικός λαός;

Όπως όλοι γνωρίζουμε, φέτος είναι η χρονιά που γιορτάζουμε τα διακόσια χρόνια από την επανάσταση του 1821. Με αφορμή αυτή την επέτειο, μας έχουν έρθει πληροφορίες από διάφορες πηγές: Το Μουσείο Μπενάκη, τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ, τα αφιερώματα σε εφημερίδες και περιοδικά καθώς και το διαδίκτυο, όλες αυτές οι πηγές φωτίζουν πτυχές της εποχής εκείνης που πολλοί από μας δεν γνωρίζαμε.

Είναι γεγονός ότι η μέση πληροφόρηση που δεχόμαστε σε κάθε επέτειο της 25ης Μαρτίου όλα αυτά τα χρόνια, ωχριά μπροστά στα ερεθίσματα που δεχόμαστε φέτος. Προσωπικά, δεν γνώριζα ούτε το 40% των στοιχείων που γνωρίζω τώρα και, η πρώτη μου αντίδραση είναι μια βαθιά ευγνωμοσύνη προς αυτούς τους ανθρώπους. Ήθελε πολύ κουράγιο για να κάνεις ό,τι κάνανε. Πριν λίγο καιρό ο θάνατος του Μίκη Θεοδωράκη οδήγησε σ' ένα λαϊκό πένθος που κράτησε μία εβδομάδα. Ποιο ήταν το κυριότερο στοιχείο που πενθήσαμε; Το κουράγιο και την παλικαριά του στον αγώνα για ένα ιδανικό που μοιραζόμαστε όλοι: την ελευθερία. Για φαντάσου: Εδώ ένα τον είχαμε, και τον κλαίγαμε μία εβδομάδα. Συνειδητοποιείς πόσο «Θεοδωράκηδες» πρέπει να συνυπήρξαν την εποχή εκείνη για να ξεσηκωθούν μετά από 374 χρόνια (1827 – 1453);

Όμως, όλες δυστυχώς οι πηγές, αναφέρουν ότι ενώ μέχρι το 1823 τα πηγαίναμε μια χαρά, από το 1824 μέχρι το 1825 ξέσπασε ένας εμφύλιος πόλεμος που παρ' όλο που μας στοιχίσει την αποτυχία της επανάστασης. Ο πόλεμος ήταν ανάμεσα στην διοίκηση και τους οπλαρχηγούς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι την επανάσταση την σήκωσαν στις πλάτες τους οι οπλαρχηγοί με τα παλικάρια τους. Όσο η κατάσταση ήταν στα χέρια τους, η επανάσταση πήγαινε μια χαρά. Όμως, οι περισσότεροι οπλαρχηγοί (με εξαίρεση τον Κολοκοτρώνη και μερικούς άλλους) δεν γνώριζαν τίποτα από διοίκηση. Έτσι, ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί μια «κυβέρνηση» η οποία να συντονίζει τις επαναστατικές προσπάθειες και να βρίσκεται σ' επαφή με τις κυβερνήσεις των χωρών που υποστήριζαν την επανάσταση. Βέβαια, όσο ήξεραν οι οπλαρχηγοί από πολιτική, τόσα ήξεραν και οι ...χαρτογιακάδες από πόλεμο. Το αποτέλεσμα ήταν ξεσπάσει ένας εμφύλιος, ο οποίος σταμάτησε μόνον όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, όταν δηλαδή εμφανίστηκε ο Αιγυπτιακός στρατός του Ιμπραήμ κι άρχισε να σαρώνει κάθε τι στο διάβα του.



Λίγες μέρες πριν (12 Οκτωβρίου 1944) είχαμε την επέτειο της αποχώρησης των Γερμανικών στρατευμάτων από την Αθήνα. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους και πανηγύρισε. Δεν πρόλαβαν να τελειώσουν τα πανηγύρια, κι άρχισε άλλος εμφύλιος που τις συνέπειές του τις βιώνουμε ακόμα.

Κι ερχόμαστε στο σήμερα. Τα τελευταία χρόνια ο Ερτογάν και οι περί αυτόν, όλο και αυξάνουν τις απειλές και το bullying προς τη χώρα μας. Έχουν στήσει απέναντι από τη Σάμο, τη Χίο και τη Λέσβο ένα σωρό αποβατικές δυνάμεις. Πάνω εκεί έρχεται η συμμαχία με τη Γαλλία. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι Έλληνες δέχθηκαν αυτή την είδηση με ανακούφιση αν όχι και με χαρά. Κάποια ανάλογη αντίδραση περίμενα και από αυτούς που μας εκπροσωπούν στη Βουλή. Κι όμως, δεν έγινε έτσι. Τρία κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜΕΡΑ 25) καταψήφισαν τη συμφωνία.

Παράλληλα, είμαστε ένας λαός που ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι η αλληλεγγύη. Πώς γίνεται λοιπόν από τη μια να έχουμε χιλιάδες παραδείγματα αλληλεγγύης και αυτοθυσίας και από την άλλη να πυροβολούμε συνέχεια τα πόδια μας με εμφύλιους; Σ' αυτό το ερώτημα θ' αποπειραθώ να δώσω τη δική μου απάντηση. Θα χαιρόμουν όμως, ν' ακούσω κι άλλες απόψεις. Άλλωστε, γι' αυτό υπάρχει «**Η στήλη των αναγνωστών**».

Το 1999 εκδόθηκε από τις εκδόσεις Θυμάρι ένα βιβλίο μου με τίτλο «Ο Εθνικός μας χαρακτήρας. Η Ευρώπη κι εμείς». Εκεί, περιγράφω αναλυτικά τις έρευνες του Χάρη Τριάντη, που ήταν τότε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Southern Illinois. Τι έψαχνε να βρει; Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Είδα ότι δεν αναφέρατε κάτι σχετικό στο τεύχος του Οκτωβρίου. Αυτό που έπεσε στην αντίληψη μου επι του θέματος είναι η ύπαρξη της λεγόμενης κίτρινης κάρτας των φαρμάκων η οποία από ότι ειπώθηκε δεν είναι ευρέως γνωστή ούτε καν στους ιατρικούς κύκλους. Το αναφέρω ενημερωτικά και ως ειδικός που είστε μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες από εμένα που δεν άνηκω στον κλάδο υγείας. Εύχομαι επίσης ό,τι καλύτερο για την υγεία της συντρόφου σας.

Κλείνοντας, θα ήθελα με χαρά να προτείνω τίτλο για το επόμενο βιβλίο σας:

"-τι εχει;

-τιποτα..!"

Συντροφική επικοινωνία, μπλα μπλα ...

Τη συνέχεια του δευτερεύοντα τίτλου τον αφήνω σε εσάς..!

Σε περίπτωση που σας αρέσει και τον χρησιμοποιήσετε, δεν διεκδικώ κάτι, αλλά αν θέλετε να μου κάνετε δωρο ένα αντίτυπο, μετά χαράς!

Φιλικά

Σ.

Υ.γ. σε περίπτωση που θέλετε να δημοσιεύσετε μέρος του μηνύματός μου θα επιθυμούσα να μη δημοσιευτούν τα στοιχεία μου.

Διαδραστική Εφημεριδούλα

Οι αναγνώστες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά με τρεις τρόπους:

Ο πρώτος, με το να προτείνουν θέματα για τα οποία θα ήθελαν να μάθουν κάτι περισσότερο.

Ο δεύτερος με σχόλια, απορίες και παρατηρήσεις που – αν παρουσιάζουν ενδιαφέρον και δεν είναι μακροσκελή – θα μπαίνουν σε μια μόνιμη στήλη με τίτλο Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ.

Ο τρίτος με κάποιο σύντομο άρθρο, δικό του ή κάποιου άλλου. Όλα αυτά πάντα με αποστολή στο pinteris@hotmail.com.

9ος Χρόνος !

Κάθε Τετάρτη 11:00 π.μ.

ακούτε ζωντανά

από το διαδίκτυο

την εκπομπή

Χαβαλές & Επιστήμη

με τη Μαρίτα Μυρωνάκη

και τον Γιώργο Πιντέρη.

Ψυχολογικά θέματα

με αφορμή

την επικαιρότητα. Σάββατο επα-

νάληψη. Πατήστε εδώ:

<https://onlineradiobox.com/gr/kentrokardias95/?cs=gr.kentrokardias95&played=1>

στο σύστημα αξιών (δηλαδή τα κριτήρια για το «καλό» και το «κακό») των αγροτικών και των βιομηχανικών κοινωνιών; Και πώς, η μετάβαση μιας κοινωνίας από την αγροτική στη βιομηχανική εποχή επιδρά πάνω σ' αυτό στο σύστημα αξιών. Μάλιστα, το παράδειγμά του ήταν η σύγκριση του συστήματος αξιών της Ελλάδας του τότε (1960 -1965) και των Η.Π.Α. Θα δώσω τ' αποτελέσματα της έρευνάς του, όσο πιο τηλεγραφικά μπορώ και με βάση αυτά τ' αποτελέσματα, θ' αποπειραθώ να εξηγήσω γιατί οι Έλληνες είμαστε ταυτόχρονα αλληλέγγυοι και «εμφυλιοπόλεμοι».

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εχθρικό

ΕΛΛΑΣ

Ένας εμφύλιος κάθε 10 χρόνια
Μια μεγάλη καταστροφή κάθε 30

Η.Π.Α

Φιλικό

ΠΗΓΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

Περιορισμένες

Η επιβίωση

Η ομάδα. Το σόι. Το χωριό.

Η αλληλεξάρτηση. Η ενότητα.

Αφθονία

Ανάπτυξη – Εξέλιξη

Το άτομο.

Η αυτάρκεια.

Αν λάβουμε υπόψη μας αυτά τα στοιχεία, το φαινόμενο «αλληλεγγύη και εμφύλιοι» εξηγείται. Ο εξωτερικός κίνδυνος ή «ο κοινός εχθρός» συσπειρώνει τους ανθρώπους και αυξάνει τη μεταξύ τους συνοχή. Κατ' επέκταση και την αλληλεγγύη. Δεν έχει σημασία αν ο «εχθρός» αυτός ονομάζεται σεισμός, πυρκαγιά, πλημύρα ή ...Τούρκοι. Η αντίδραση είναι πανομοιότυπη. Από την άλλη, όταν διανύουμε περιόδους σχετικής αυτάρκειας και αφθονίας τότε ο καθένας στρέφεται προς την ανάπτυξη και εξέλιξη του. Εγώ είμαι συγγραφέας και εσύ είσαι αστροφυσικός. Τι κοινό έχουμε μεταξύ μας. Τίποτε. Εάν είμαστε όμως σ' ένα δάσος και μας κυνηγάει μια αρκούδα έχουμε κάτι κοινό. Να γλιτώσουμε. Άπαξ και γλιτώσουμε πού με είδες πού σε ξέρω, εκτός εάν μετά από χρόνια κάνουμε ένα reunion για να διηγηθούμε την ιστορία στα εγγόνια μας. Δηλαδή, ο κίνδυνος προάγει την αλληλεγγύη ενώ η αυτάρκεια προκαλεί ανταγωνισμό. Πιστεύω πως με αυτό το κριτήριο είμαστε τόσο αντιφατικός λαός όσο και οι υπόλοιποι λαοί του πλανήτη.

Κλείνοντας θέλω να θέσω μια ερώτηση: Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η ΜΕΡΑ25 καταψήφισαν τη συμμαχία με τη Γαλλία. Αν ξυπνούσαμε ένα πρωί και μαθαίναμε ότι οι Τούρκοι έκαναν απόβαση στη Σάμο, και ετοιμάζονταν να καταλάβουν το νησί, και την ίδια στιγμή η Γαλλία μας πρόσφερε μια συμμαχία τι θα έκαναν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η ΜΕΡΑ25;



Αν είχα ποτέ την ευκαιρία να μιλήσω με τον Μακρόν θα του έκανα μία ερώτηση: Η συμφωνία που κάναμε είναι για αμυντική συνδρομή. Μια διευκρίνιση: Αν κάποια μέρα ένα Τουρικό πολεμικό πλοίο μπει στα χωρικά μας ύδατα τα οποία αμφισβητεί και - κατόπιν πολλών προειδοποιήσεων - το βουλιάξουμε, τι είμαστε; Επιτιθέμενοι ή αμυνόμενοι; Φοβάμαι ότι το πράγμα... παίρνει πολύ νερο. Από τη σκοπιά των Τούρκων, αφού χτυπήσαμε πρώτοι είμαστε επιτιθέμενοι. Από τη δική μας πλευρά, αφού μπήκαν στα χωρικά μας ύδατα είμαστε αμυνόμενοι. Το θέμα είναι από τη σκοπιά των Γάλλων, σε μια τέτοια περίπτωση τι είμαστε; Κατά τη γνώμη μου, η ερμηνεία που θα δώσει η Γαλλία θα εξαρτηθεί από τα γεωπολιτικά της συμφέροντα εκείνη την εποχή. Άλλωστε, δεν είναι σίγουρο ότι τότε θα προεδρεύει ο Μακρόν.

Καθημερινά οι Τούρκοι κάνουν ένα σωρό παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας. Οι Τούρκοι δεν τις θεωρούν «παραβιάσεις». Αν δεν είναι παραβιάσεις γιατί τις αναχαιτίζουμε; Ξοδεύουμε τσάμπα καύσιμα. Αν πάλι, βάσει του Διεθνούς Δικαίου είναι αναμφισβήτητα παραβιάσεις, γιατί δεν τα καταρίπτουμε. Και η Γαλλία τότε τι θέση θα έπαιρνε;

Εδώ σε θέλω κάβουρα

Ο Ερτογάν και οι περί αυτών ενοχλήθηκαν πολύ από τις διμερείς αμυντικές συμμαχίες που, μέσα σε ένα μήνα, κάναμε με τη Γαλλία με τις ΗΠΑ. Το φυσάνε και δεν κρυνώνε. Αυτό φαίνεται καθημερινά όπου αυξάνεται η συχνότητα και η ένταση των απειλών που εκτοξεύουν κατά της Ελλάδας. Η σχέση τους με τις ΗΠΑ έχουν τα χάλια τους. Μέλη του Αμερικάνικου Κογκρέσου ζητάν να μη δοθούν στην Τουρκία ούτε τα F-124 όχι μόνον από τις ΗΠΑ αλλά και από άλλες συμμαχικές χώρες. Ο Ερτογάν ζητούσε εναντίως συνάντησης με τον Biden στην συνάντηση των G-20 που γίνεται αυτές τις μέρες στη Ρώμη για να του δοθεί την τελευταία στιγμή μια ώρα στην οποία δεν απέσπασε από τον Biden καμία δέσμευση. Άσε που του έθεσε θέμα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η διπλωματική ανακοίνωση ήταν ότι το κλίμα ήταν θετικό και ότι δήλωσαν και οι δύο πλευρές προθέσεις συνεργασίας.

Όπως είναι αναμενόμενο, οι Τούρκοι αφού μετά από τις δύο αυτές συμμαχίες δεν έχουν περιθώρια να μας κάνουν τσαμπουκάδες στο Ανατολικό Αιγαίο, έχουν στραφεί προς την Κύπρο, την οποία σημειωτέον, δεν αναγνωρίζουν σαν ισότιμο κράτος της Ε.Ε. (Πρόβλημά τους). Αμφισβητούν την ΑΟΖ της Κύπρου. Πρόσφατα, Τουρκικά πολεμικά πλοία εμπόδισαν το πλοίο που είχε μισθώσει η Γαλλική Total για έρευνες για αέριο στην περιοχή. Από την άλλη, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τατάρ απειλεί ότι θ' ανοίξει τα Βαρόσια και ότι η Τουρκία θα παραμείνει στην Κύπρο για πάντα. Η αλήθεια είναι ότι, μέχρι στιγμής, η Ευρώπη δεν έχει κάνει καμία ουσιαστική κίνηση απέναντι σ' αυτές τις προκλήσεις. Εξακολουθεί να απειλεί την Τουρκία με μέτρα, αλλά εδώ και πάνω από ένα χρόνο περιορίζεται μόνο σε απειλές. Έτσι, οι Τούρκοι δεν αντιμετωπίζουν καμία συνέπεια για τις πράξεις τους. Για να δούμε τώρα που φεύγει η

Μέρκελ μήπως γίνει τίποτα πιο ουσιαστικό. Όμως, στα τέλη του Νοεμβρίου θ' αρχίσει γεωτρήσεις για τα μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου στο οικόπεδο 10 της Κυπριακή ΑΟΖ η Αμερικάνικη Exxon Mobil. Όμως, η Τουρκία με τη



μέχρι τώρα στάση της, αμφισβητεί την Κυπριακή ΑΟΖ. Συνεπώς, θα περίμενε κανείς οι Τούρκοι ν' αντιδράσουν όπως και με την Total. Το θέμα είναι, θα τολμήσουν κάτι τέτοιο; «Εδώ σε θέλω κάβουρα».

Συνεδρίες μέσω Skype

Πληροφορίες

pinteris@hotmail.com

210-96 52 336

ProgressNet^o



- ▶ Κατασκευή ιστοσελίδων & e-shop
- ▶ Ανάπτυξη Web - Mobile εφαρμογών
- ▶ Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων



www.progressnet.gr



211 18 28 724

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΝΤΕΡΗΣ, Ph. D.

ΑΠΟ ΤΗΝ

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΤΗΝ

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΩΣΗ

Πώς κατεβαίνει το ένα και ανεβαίνει το άλλο



Η ...βοήθεια του Δήμου Γλυφάδας

Όπως έχω γράψει κι άλλες φορές, κάθε απόγευμα η σύντροφός μου Ζωή ταΐζει τα αδέσποτα γατιά της πολυκατοικίας μας. Βέβαια, οι γάτες που περνάνε τυχαία εκείνη την ώρα από τη γειτονιά μας, αντιλαμβάνονται ότι εδώ υπάρχει ...συσσίτιο. Έτσι την ώρα εκείνη εμφανίζονται και γατιά που δεν είναι της πολυκατοικίας μας οπότε η κατανάλωση αυξάνεται.

Τα αδέσποτα που ταΐζει η Ζωή είναι περίπου 40. Κάθε γατί χρειάζεται ένα κιλό τροφής την εβδομάδα. Μη σου κάνει εντύπωση. Ένα κιλό



Η Ζωή επί το έργον. Αυτές είναι λίγες...

την εβδομάδα είναι 142 γραμμάρια την ημέρα. Τα τέσσερα γατιά που έχουμε στο σπίτι καταναλώνουν πολύ περισσότερο από 142 γραμμάρια την ημέρα. Δηλαδή τα 142 είναι απλώς για να μην πεινάνε πολύ. Αυτό θα πει δύο τσουβάλια ξηράς τροφής των 20 κιλών την εβδομάδα ή οκτώ τσουβάλια το μήνα. Με την έκπτωση που μας κάνουν (35 Ευρώ το τσουβάλι) η Ζωή πληρώνει για τα αδέσποτα γατιά 280€ το μήνα ή 3360 το χρόνο. Καλό θα ήταν στο σημείο αυτό να διευκρινίσω ότι τα χρήματα αυτά δεν μας περισσεύουν. Για ν' ανταπεξέλθουμε, έχουμε να πάμε σ' ένα εστιατόριο κάποιο βράδυ πάνω από έξι μήνες. Μας προκαλούν φίλοι να βγούμε βράδυ και όλο βρίσκουμε δικαιολογίες. Εδώ και πολύ καιρό η Ζωή ψάχνει το τμήμα των αδέσποτων του Δήμου Γλυφάδας. Τα αιτήματά της είναι δύο: Πρώτο, να μεσολαβήσει ο Δήμος ώστε να βρεθεί μια εταιρεία η οποία να μας παρέχει αυτά τα οχτώ τσουβάλια το μήνα σαν σπόνσορας. Δεύτερο και πολύ πιο σπουδαίο, να στείρωσει επιτέλους όσα μπορέι, διότι πολλαπλασιάζονται σαν τα κουνέλια.

Η προσπάθεια να έρθει η Ζωή σ' επαφή με κάποιον φορέα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 με τον Σύλλογο Προστασίας Αδέσποτων Ζώων

(ΣΠΑΖ). Δυστυχώς επί δύο χρόνια έπεφτε συνέχεια σε τηλεφωνητή. Το επόμενο βήμα ήταν με την εφαρμογή Fix My City που έχει δημιουργήσει ο Δήμος Γλυφάδας. Έστειλε κι εκεί δύο αιτήματα τα οποία έπεσαν στο κενό. Για να μην πολυλογώ, στις αρχές αυτού του Σεπτεμβρη έτυχε η Ζωή να περνάει από το κτίριο του Δήμου και είδε έναν πενταψήφιο αριθμό τηλεφώνου για άμεση επικοινωνία. Πράγματι, τηλεφώνησε και της έδωσαν έναν άλλο αριθμό τηλεφώνου που είναι του τμήματος για τα αδέσποτα. Εκεί της είπαν ότι η αρμόδια υπάλληλος θα λείψει για 10 μέρες. Η Ζωή ξανατηλεφώνησε σε δεκαπέντε μέρες και της είπαν ότι για τις επόμενες δεκαπέντε μέρες η κυρία αυτή δεν θα είναι διαθέσιμη διότι τρέχει καθημερινά στις γειτονίες της Γλυφάδας για στείρωσεις. Μπράβο της αλλά είναι μόνο μία! Ένας τόσο πλούσιος Δήμος, έχει μια και μόνο υπεύθυνη για ό,τι αφορά τα αδέσποτα! Τι να πρωτοκάνει η γυναίκα;

Κάποια στιγμή στις αρχές του Οκτώβρη η Ζωή ήρθε σ' επαφή με αυτή την κυρία η οποία μάλιστα της παρέδωσε αυτοπροσώπως εκ μέρους του Δήμου ένα τσουβάλι 20 κιλών γατοτροφής! (Δηλαδή, το 1/8 των αναγκών του μήνα). Στο σημείο αυτό θ' ανοίξω μια παρένθεση για μία λεπτομέρεια η οποία στη συνέχεια θ' αποδειχτεί σημαντική: Η Ζωή φροντίζει να ταΐζει τα γατιά αφού πέσει ο ήλιος. Ο λόγος; Όσο έχει φως μια σημαντική ποσότητα την τρώνε τα πουλιά.

Για να μην ανταγωνίζονται τα γατιά μεταξύ τους, η Ζωή μοιράζει το φαγητό σε χούφτες. Στο τέλος της νύχτας όλο και περισσεύουν μερικές χούφτες ξηράς τροφής. Το πρωί δεν έχει μείνει τίποτα. Θέλεις τα γατιά, θέλεις τα πουλιά δεν υπάρχει ούτε ένα σπυρί από τροφή. Όμως, με την γατοτροφή του Δήμου μάρκας Farmina μας περίμενε μια έκπληξη: Από τις 40 χούφτες που είχε μοιράσει το σούρουπο η Ζωή, την άλλη μέρα το πρωί οι 30 ήταν εκεί! Δεν τις έτρωγαν ούτε τα περιστέρια! Το ίδιο και την επόμενη μέρα. Το φαγητό σχεδόν άθικτο. Ευτυχώς που έβρεξε γιατί οι γείτονες θα παραπονιόντουσαν ότι ...λερώνουμε τη γειτονιά.

Προς το παρόν, έτσι έχει η κατάσταση. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω κλείνοντας, είναι ότι **θεωρώ παράλογο ο Δήμος για το τμήμα των αδέσποτων να έχει έναν μόνον άνθρωπο**. Τι να πρωτοκάνει αυτή η κυρία; Να φροντίζει για την τροφή τους; Να τα μαζεύει για στείρωση; Να πηγαίνει τα άρρωστα στο γιατρό για να μην δημιουργηθεί καμιά επιδημία; Από την άλλη γιατί αυτή η κυρία δεν διεκδικεί να έχει συνεργάτες; Ή διεκδικεί αλλά ο Δήμος κωφεύει;

Ένας κτηνίατρος με ανθρωπιά

Όπως είναι φυσικό, ένας αυθεντικός ζωόφιλος όπως είναι η Ζωή, δεν περιορίζεται μόνον στο να φροντίζει για την τροφή και το νερό τους. Όποτε δει κάποιο αδύναμο και άρρωστο, το ταΐζει χωριστά και βάζει αντιβιοτικό στο φαγητό του. Αν δει πρόβλημα στα μάτια, στο βαθμό που της το επιτρέπουν τους βάζει φάρμακο. Πριν από ένα χρόνο, βρήκε μια πολύχρωμη γάτα της γειτονιάς μας η οποία θηλάζε εκείνη την εποχή τα μωρά της, πεσμένη δίπλα σε έναν κάδο να ψυχομαχεί. Είχε φάει φόλα. Την πήγε άρον - άρον στον κτηνίατρο κ. Παραγυιό ο οποίος τη γλίτωσε στο τσακ. Έτσι, συνέχισε να θηλάζει τα μωρά της. Μια άλλη φορά, βρήκε ένα γατάκι με κομένα τα μπροστινά του πόδια από μια γκαραζόπορτα και το πήγε στον κ. Παραγυιό για ευθανασία. Ο άνθρωπος δεν τη χρέωσε. Το κυριότερο όμως είναι ότι στα τέσσερα χρόνια που είμαστε σ' αυτή τη γειτονιά του έχει πάει για στείρωση πάνω από δέκα γάτες. Σημειωτέον, αν δεν έχεις παγίδα, δύσκολα τις πιάνεις και η Ζωή δεν έχει παγίδα. Σε όλες αυτές τις στείρωσεις ο κ. Παραγυιός τη χρεώνει όσο λιγότερο μπορεί. Όταν πρόκειται για μία από τις δικές μας πέντε γάτες (πρόσφατα έχουμε και το μονόφθαλμο «κιοκίο») η Ζωή επιμένει και πληρώνει κανονικά. Όταν πρόκειται για τα αδέσποτα όμως, ο κτηνίατρος αυτός επιτελεί κοινωνικό έργο χωρίς κανενός είδους αναγνώριση από το Δήμο. Άλλωστε ο άνθρωπος δεν τη διεκδικεί. Έτσι, σαν ελάχιστη αναγνώριση για το έργο του, από σήμερα και σε κάθε Εφημεριδούλα θα διαφημίζω το ιατρείο του το οποίο αποτελείται από ανθρώπους με ανθρωπιά. Το λέω έτσι γιατί όπως υπάρχουν κτηνίατροι με ανθρωπιά, υπάρχουν «ανθρωπόγιατροι» με συμπεριφορά ... πες το όπως θέλεις.



ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΜΙΚΡΩΝ
ΖΩΩΝ

ΝΙΚΟΣ Α. ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ Α.Π.Θ.

ΚΑΘΗΜ.: 10:00 π.μ. - 01:00 μ.μ.
& 05:30 μ.μ. - 08:30 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00 π.μ. - 01:00 μ.μ.

ΦΟΙΒΗΣ 46 - ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ. ΙΑΤΡ.: 210 89 46 233
ΚΙΝ.: 6932 232 593

paragiosn@yahoo.gr
www.vetcure.gr

ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ



Για άλλες Εφημεριδούλες πατήστε
<https://www.pinteris.gr>